

pers. Anders dan met Celosse, Cnoops en Seyben het geval geweest was, had het BBO met de missie van Biallostowski en Steman niets te maken. Begin oktober '43 had SOE namelijk al een geheime agent naar *Het Parool* gezonden, J. Grün, en deze was gedropt samen met een tweede SOE-agent, J. D. A. van Schelle, die een groot bedrag aan geld naar bezet gebied moest brengen. Somer had er zich ten sterkste tegen verzet dat SOE in Nederland bleef opereren terwijl er toch al voldoende aanwijzingen waren dat er iets mis was met de verbindingen van SOE, maar de Bruyne, toen nog in functie, had na een woedend gevecht weten door te zetten dat Grün en van Schelle in opdracht van SOE en het Bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer uitgezonden werden. Op Grüns missie was aangedrongen en deze missie was ten dele ook voorbereid door een van de eerste redacteurs van *Het Parool*, mr. J. C. S. Warendorf, die in '43 als Engelandvaarder Londen bereikt had – Warendorf had die missie ook bedekt aangekondigd in brieven welke hij via Portugal aan een relatie in Amsterdam toegezonden had.¹

De missies van Grün en van Schelle waren geen succes geworden. In deel 7 (hoofdstuk 7, in de paragraaf 'Illegale pers') verhaalden wij reeds dat de *Abwehr* van Schelle in de gelegenheid stelde, naar Londen terug te gaan en dat Grün begin januari '44 gearresteerd werd. Zijn missie was dus op niets uitgelopen.

Vandaar de tweede missie: die van Biallostowski/Steman. Zij werden 'blind' afgeworpen in de buurt van Breda. Steman had twee zenders mee-

¹ Toen dat laatste feit tot Somer doordrong, ontstak hij in hevige verontwaardiging: geen enkele Nederlander had, stelde hij, het recht om buiten BI om over illegale zaken te corresponderen met bezet gebied! Toen dan bovendien nog bleek dat Warendorf, die hoofd geworden was van het secretariaat van het Militair Gezag, er medewerking aan verleend had dat een van zijn ondergeschikten naar Portugal zou vertrekken om zorg te besteden aan Nederlandse gevangenen in Spanje, werd een hele zaak tegen Warendorf aangespannen (iemand die redacteur van *Het Parool* geweest was, een progressief illegaal blad, deugde al daardoor niet in Somers ogen). Minister van Lidth liet er zich toe bewegen, Warendorf begin juni '44 de luitenant-rang te ontnemen en hem ongevraagd ontslag te verlenen uit de militaire dienst; hij kreeg enige tijd later een functie bij het parket van de officier van justitie bij de Nederlandse rechtbank.

Wij vermelden deze feiten niet alleen omdat zij een helder licht werpen op Somers 'imperialisme' en 'socialistenvreterij' (èn op van Lidths zwakheid!) maar ook omdat zij duidelijk maken hoe giftig bij BI de stemming al was tegen *Het Parool* toen de hoofdredacteur van dat blad, van Heuven Goedhart, medio juni in Londen arriveerde.