

SOE niet meegedeeld. Het *Plan for Holland* evenwel ging een eigen leven leiden. Wij veronderstellen dat het de meeste officieren van SOE van september '42 af (op 19 augustus had de Britse *raid* op Dieppe tot bloedige verliezen geleid) wel duidelijk was dat het voorlopig niet tot een grootscheepse invasie van het Continent zou komen. Zomer '43 dan? Maar dan was het evident nuttig, in Nederland de vorming en uitrusting van de duizendzeventig man tellende groepen voort te zetten. SOE had trouwens gewenst dat er in Nederland méér zou gebeuren en dat had de Bruyne in zijn oor geknoopt.

Op 28 september '42 (inmiddels waren door de Duitsers na Jambroes/Bukkens nog vijf andere SOE-agenten opgevangen, van wie vier in het kader van het *Plan for Holland* uitgezonden waren) richtte de Bruyne een brief tot van Lidth, de nieuwe minister van oorlog¹ (onder wie het Bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer was komen te ressorteren), waarin hij onder punt 1 weergaf wat hij van SOE inzake de uitvoering van het *Plan for Holland* vernomen had:

'Conform het *Plan for Holland* wordt thans met kracht gewerkt aan de vorming der groepen, welke in Nederland in actie zullen komen op het moment van de invasie ter verstoring der verbindinglijnen e.d. Het transport der benodigde wapens, munitie, springstoffen etc. verloopt naar wens. De betrokken verbindingsofficieren verrichten, gezien de binnenkomende berichten, hun taak met veel beleid en voortvarendheid. Indien wij geen al te grote tegenslagen krijgen, mag worden verwacht dat dit gedeelte van onze taak naar behoren zal worden vervuld.'

Vervolgens deelde de Bruyne mee dat in de 'besprekingen betreffende het *Plan for Holland*' (die welke hij in maart en april met Hambro en Gubbins gevoerd had) 'van Engelse zijde de wenselijkheid naar voren gebracht (was) om mede onder het oog te zien of de verzetsactie ad 1 bedoeld' (het ingrijpen van de duizendzeventig man),

'zou kunnen uitgroeien tot verzet op grote schaal (Vijfde Colonne in de meest uitgebreide zin). Zoals bekend loopt met deze wens der Engelse (Geallieerde) leiding parallel het verlangen van een groot gedeelte der geheime organisatie OD om, na te zijn voorzien van wapens, ingeschakeld te worden in de bevrijdingstrijd.'

'Natuurlijk!' werd hier als kanttekening bijgeplaatst door van Lidth (die

¹ Kon. Instituut v. Ingenieurs, Collectie-van Lidth de Jeude, 284.