

Dat wil niet zeggen dat alles buiten Derksema, waarnemend hoofd van de CID, om ging: de vormen werden in acht genomen. Zulks geschiedde in dier voege dat Hazelhoff op het briefpapier van prins Bernhard, de *'Chief Liaison Officer of the Royal Netherlands Forces'*, eigenhandig een voor Rabagliatti bestemde brief typte¹ waarin de prins als *Chief Liaison Officer*, en Derksema als *'Head of the Netherlands Intelligence Service'* meedeelden dat zij Hazelhoff opgedragen hadden, *'all contacts with our occupied country'* te leggen en te onderhouden, waarvoor hij dan tevens *'exclusively responsible'* zou zijn. Die brief d.d. 31 augustus '41 (Koninginnedag!) werd door de prins maar ook door Derksema (die in wat voorgesteld was, geen enkel vertrouwen had) ondertekend, hetgeen, wat het in feite goeddeels abdicerende hoofd van de CID betrof, het laatste was wat deze officieel van Hazelhoffs operaties vernam; deze voltrokken zich geheel buiten hem om. Niet anders dan Derksema handelde minister van Boeyen die als minister van oorlog de reserve-tweede luitenant Hazelhoff en zijn twee helpers: soldaat Cornelis ('Chris') Krediet en korporaal Peter Tazelaar, detacheerde bij het bureautje dat van 't Sant als verbindingsman voor die operaties oprichtte – ook de minister die voor de geheime verbindingen verantwoordelijk was en van het plan van Hazelhoff en de zijnen afwist, verleende dus steun aan hetgeen ondernomen werd en bleef daar verder onkundig van.²

Zoals wij al in deel 5 opmerkten, stuitte de drieste en bij uitstek moedige operaties van de groep-Hazelhoff op moeilijkheden welke niet voorzien waren: het was niet eenvoudig, de overtocht zodanig te *timen* dat men omstreeks het afgesproken tijdstip bij de plaats aan het Scheveningse strand zou komen die het geschiktst leek; het was evenmin eenvoudig, het silhouet van Scheveningen van de *MTB* af te herkennen; en men had er geen rekening mee gehouden dat de afhalers en de door hen af te halen personen elkaar in het donker gemakkelijk konden mislopen. Daar kwam dan nog bij dat de geheime agent J. ter Laak, die bij de CID als marconist opgeleid was en in bezet gebied als verbindingsman voor de groep-Hazelhoff zou fungeren, niet

¹ Foto in E. Hazelhoff Roelfzema: *Soldaat van Oranje*, na p. 104. ² Ir. den Boer vernam in oktober dat van 't Sant Tazelaar naar bezet gebied zou laten overbrengen. 'Op de 16de oktober sprak ik hierover', schreef hij later, 'met minister van Boeyen die mij inderdaad bevestigde dat dit waar was. Tazelaar had echter een buitengewone opdracht voor H. M. de Koningin uit te voeren, welke buiten de verantwoordelijkheid van de minister lag' (W. den Boer: 'Mijn rapport', p. 25-26) – die verantwoordelijkheid had van Boeyen aan Gerbrandy overgelaten; Gerbrandy was het ook die het geld ter beschikking stelde dat de groep-Hazelhoff nodig had.