

doen overkomen – hij had daarover uitsluitend overleg gepleegd met de koningin, die in die tijd de dringende behoefte voelde, te harer voorlichting en eventueel ter versterking van het kabinet gezaghebbende personen uit Nederland op te halen. Dit was een van de belangrijkste redenen waarom zij van harte steun verleende aan de groep-Hazelhoff Roelfzema.

Groep-Hazelhoff Roelfzema / Kolonel de Bruyne

De pogingen die van de herfst van '41 af onder leiding van mr. S. E. ('Erik') Hazelhoff Roelfzema ondernomen zijn teneinde via het strand van de Noordzeekust een vaste verbinding met bezet gebied op te bouwen, beschreven wij in hoofdstuk 10 van deel 5 in twee paragrafen: 'Een weg via het strand' en 'Weer: via het strand'. Zij kwamen er op neer dat Erik Hazelhoff vertrouwde, in het nachtelijk donker (maar niet tussen 12 en 4 uur: dan had men om in bezet gebied op straat te zijn een speciale vergunning nodig) regelmatig in Scheveningen (of elders) geheime agenten te kunnen afzetten uit een roeibootje dat door een Britse *motortorpedoboat*, die op het laatste traject van een geruisloze motor gebruik zou maken, tot vlak onder de kust gebracht was, en in dat roeibootje personen uit bezet gebied met wie een afspraak gemaakt was, aan boord van de *MTB* te kunnen brengen. 'Het was', schreven wij in deel 5, 'een vermetel plan maar juist die vermetelheid zou succes kunnen waarborgen: geen Duitser zou op het denkbeeld komen dat Nederlanders uit Engeland in het nachtelijk duister¹ brutaalweg bij de Scheveningse pier aan land zouden gaan.'

De verwezenlijking van dat plan had de volle instemming van de koningin, van Gerbrandy en van van 't Sant en deze laatste droeg er zorg voor dat *MI-6* in de persoon van *Colonel* Rabagliatti volledige medewerking verleende. De operaties van de groep-Hazelhoff Roelfzema zijn dus tegelijk operaties van *MI-6* geweest. Van 't Sant, pas afgezet als hoofd van de Centrale Inlichtingendienst, trad er als verbindingsman bij op. Niet ten onrechte zei Rabagliatti medio augustus '41 tegen van Lidth (aan wie hij, wat van 't Sants werk betrof, niet meer onthulde dan dat deze als raadadviseur bij Justitie nog steeds 'met de geheime-politie-dienst te maken (had)') dat van 't Sants afzetting neerkwam 'op hem eruit zetten door de voordeur en hem weer binnen laten door de achterdeur.'²

¹ In deel 5 schreven wij: 'midden in de nacht'; die formulering is niet juist. ² Van Lidth: 'Dagboek', 15 aug. 1941.