

met de chef van het Rotterdamse bureau van *MI-6*, Richard Bolton Tinsley, en daarbij werd de afspraak gemaakt dat *GS III* en *MI-6* voortaan al hun gegevens met betrekking tot die Duitse troepensterkte zouden uitwisselen. Van 't Sant wierf daar nieuwe geheime agenten voor aan van wie enkele ook nagingen wat de Duitse geheime dienst in Rotterdam tegen Engeland ondernam. Daarbij werd o.m. ontdekt dat de Duitsers explosieven trachtten te verbergen tussen bunkerholen die voor Engelse schepen bestemd waren – daaromtrent ging bericht naar Tinsley en die acties werden verijdeld. Bij al die bedrijvigheid welke voor de Engelsen uiteraard van groot belang was, verstond van 't Sant het overigens, met het hoofd van de Duitse geheime dienst in Rotterdam uiterlijk even vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden als met Tinsley. Het geld dat van 't Sant nodig had voor geheime activiteiten waarvan Engeland exclusief of mede profiteerde, werd hem door *MI-6* ter hand gesteld.

In december '16 werd hij op drie-en-dertigjarige leeftijd (hij was inmiddels gehuwd) in plaats van hoofd van de Rotterdamse rivierpolitie hoofdcommissaris van politie in Utrecht. Een van de stafofficieren van *GS III*, kapitein C. A. van Woelderen, die precies van van 't Sants doen en laten op de hoogte was en hem warm bij de burgemeester van Utrecht aanbevolen had, schreef in zijn dagboek: 'Zijn vertrek uit Rotterdam (is) voor de inlichtingendienst een groot verlies.'<sup>1</sup> Nu, dat viel mee: van 't Sant kon van Utrecht uit zijn samenwerking met Tinsley voortzetten tot aan het einde van de oorlog, zelfs ook nadien, maar nu in het kader van een uitwisseling van gegevens over communistische activiteit in Nederlands-Indië en in Brits-Indië. *GS III* had nauwelijks geld en opnieuw werd het werk dat van 't Sants geheime agenten (enkelen werden naar Indië uitgezonden) mede ten behoeve van de Britse *Intelligence* verrichtten, door Tinsley betaald.

In '20 verliet Tinsley Rotterdam en in diens opvolger Dalton die het eerste hoofd werd van het Britse z.g. *Passport Control Office* in Den Haag, had van 't Sant geen vertrouwen<sup>2</sup> – hij legde derhalve zijn functie als verbindingsman tussen *GS III* en de Britse *Intelligence* neer. In die functie had hij in totaal van Tinsley £ 25 000 ontvangen. Van zijn bestedingen legde hij verantwoording af aan *GS III*, van Woelderen verifieerde de betalingen en kwam tot de conclusie dat de verantwoording klopte. £ 25 000 (ca. f 250 000) was in die tijd een groot bedrag (*GS III* had een jaargroting van f 30 000)

<sup>1</sup> A. Wolting: 'Uit het dagboek van kapitein van Woelderen, *GS III*', *Militaire Spectator*, 1966, p. 32. <sup>2</sup> Dalton heeft in het midden van de jaren '30 zelfmoord gepleegd toen financiële malversaties waaraan hij zich schuldig had gemaakt, dreigden uit te komen.