

## HÜTTIG

Ook hij had zich pas via de SS en louter op de concentratiekamp-sector een goede maatschappelijke positie kunnen opbouwen. Hij was in '94 in Dresden geboren, had een opleiding voor drogist gevolgd, was in '14 naar Duits Oost-Afrika (Tanganjika) geëmigreerd, had daar aan Duitse kant meegevochten in de eerste wereldoorlog en was er door de Engelsen krijgsgevangen gemaakt. In '19 keerde hij naar Duitsland terug. Hij bezat in Dresden enige tijd een drogerij annex fotohandel maar moest die sluiten. In '32 werd hij lid van de NSDAP en van de SS. In de SS, waarin hij, in tegenstelling tot Grünewald, door zijn superieuren steeds gunstig beoordeeld werd, ging hij carrière maken: adjudant van de *Lagerkommandant* eerst van Buchenwald, nadien van Flossenbürg. Begin '41 kreeg hij de taak als *Lagerkommandant* het concentratiekamp Natzweiler op te bouwen; '*er führt es zu meiner Zufriedenheit*', rapporteerde Glücks, de *Inspekteur der Konzentrationslager*, in de herfst van '41.<sup>1</sup> Tot eind '42 bleef Hüttig in Natzweiler, maar het jaar '43 bracht hij in Noorwegen door als *Kommandeur* van het *Wachbataillon 'Oslo'* dat o.m. belast was met de bewaking van het ('niet-officiële') concentratiekamp Grini. Eind '43 werd Hüttig naar Berlijn teruggeroepen: hij zou *Lagerkommandant* worden van een groot nieuw concentratiekamp bij Lodz. Dat plan ging niet door. Dat toen het *SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt* besloot, juist hem naar Vught te sturen, lag voor de hand: hij was een ervaren *Lagerkommandant* en hij was beschikbaar.

Hüttig werd evenals zijn voorganger Grünewald door Rauter persoonlijk nog eens extra geïnstrueerd. Rauter vertelde hem toen van het bezoek dat Himmler aan Vught gebracht had en onderstreepte dat door Himmler, aldus Hüttig in '45, 'bevel gegeven (was) dat niemand mocht geslagen worden. Vught was geen concentratiekamp in de gewone zin van het woord.'<sup>2</sup>

Op een van de twee Nederlandse gevangenen die werkzaam waren op de *Politische Abteilung*, de Rotterdammer J. Aarse (een van de twee dus die regelmatig gegevens uit de dossiers doorgaven<sup>3</sup>) maakte Hüttig de indruk van

'een boerse baas, die zich persoonlijk veel minder liet gelden dan zijn voorgangers, maar die als zorgvuldig administrateur, doorkneed in het beheer van vernietig-

<sup>1</sup> *Personalbericht* inz. H. Hüttig (z.d.) (BDC, 10738-39). <sup>2</sup> *United States Army in Europe, Headquarters, War Crimes Branch*: p.v. H. Hüttig (28 aug. 1945) (GC, c(61)7). Van dit stuk is slecht de Nederlandse vertaling beschikbaar. <sup>3</sup> Aarse was wegens illegale politieke activiteit in januari '43 in Rotterdam gearresteerd en in maart naar Vught overgebracht.