

gearresteerd, één dag later werd de marconist Letteboer 'uitgepeild' en nogmaals drie dagen later, 5 februari, werd van Borssum Buisman in Amsterdam toevallig door een van Schreieders medewerkers, *SS-Hauptscharführer* H. K. O. Haubrock, gezien. Haubrock herkende hem van de foto die verspreid was. Van Borssum Buisman werd prompt gearresteerd en had (hij moest na Letteboers arrestatie een ander woonadres opzoeken) ongelukkigerwijze talrijke stukken bij zich: meer dan 100 'oude' en enkele 'nieuwe' telegrammen alsmede enig code-materiaal. Trouwens, ook bij van der Stok, Grisnigt en Letteboer was veel materiaal gevonden waaronder stukken die van Tonnet afkomstig waren. Deze zat toen al in arrest (hij was enkele weken eerder na een controle van persoonsbewijzen waarbij men zijn pb niet vertrouwd had, vastgehouden), maar de *Sicherheitspolizei* bezat geen bewijs voor zijn illegale activiteit. Na de arrestatie van van der Stok liep het slecht voor Tonnet af: van der Stok gaf namelijk o.m. het gegeven prijs dat Tonnet de centrale figuur geweest was in de groep-'Barbara'. De *Sicherheitspolizei* wist nu dat haar met van Borssum Buisman een figuur van bijzondere betekenis in handen gevallen was. Zijn *Dauervernehmung* duurde meer dan 100 uur – desondanks werd nadien van de hem zo goed bekende OD-adressen geen één overvallen en Schreieders code-expert, de Duitser Ernst May, schreef na de oorlog dat van Borssum Buisman van de tientallen geheime agenten en marconisten die hij over hun codesystemen had moeten verhoren, '*haltungsmässig der weitaus beste Agent*' geweest was.<sup>1</sup>

Vermeld zij nog dat BI en MI-6 op een *Spiel* dat onmiddellijk via de zenders van Letteboer en Grisnigt op touw gezet werd, spoedig niet langer ingingen, dat van Borssum Buisman en Tonnet, beiden ter dood veroordeeld, begin november '44 uit de trein sprongen die hen uit de gevangenis van Lüttringhausen naar die van Hameln zou brengen<sup>2</sup>, en dat van Letteboer, Grisnigt en van der Stok de laatste de enige was die in een Duits concentratiekamp stierf. De groep-'Barbara' was evenwel begin februari '44 uiteengeslagen<sup>3</sup>, 'het werk van vele maanden was', zo schreef Somer, hoofd

<sup>1</sup> E. May: '*Tätigkeitsbericht*' (12 juni 1946), *Enq.*, dl. IV b, p. 18. <sup>2</sup> Tonnet keerde ongedeerd naar Nederland terug waar hij opnieuw bij de OD ingeschakeld werd; van Borssum Buisman liep bij zijn sprong uit de trein gebroken ribben en ernstige hoofd- en rugverwondingen op, werd een dag later gearresteerd, beweerde een Nederlandse arbeider te zijn die bij een bombardement al zijn papieren kwijtgeraakt was, werd twee maanden in een ziekenhuis verpleegd en slaagde er toen in met een list (hij beweerde SS'er te willen worden) naar bezet gebied terug te keren waar hij tot de bevrijding werkzaam was in het kader van de Binnenlandse Strijdkrachten. <sup>3</sup> Diesfeldt werd in juli 'uitgepeild' en begin september in Vught gefusilleerd, Verhage kon zich later in die maand in Eindhoven bij Somer melden.