

Samen met zijn marconist Letteboer sprong Garrelt ('Gerard') van Borssum Buisman, een zeven-en-twintigjarige beroepsofficier (eerste-luitenant der huzaren) die in '41-'42 lid was geweest van de OD, zich in mei '42 aan de wegvoering in krijgsgevangenschap onttrokken had en in december van dat jaar als Engelandvaarder in Londen aangekomen was, op 22 juni '43 bij Ommen per parachute naar beneden. De regeringsboodschap had hij als microfoto in een sleutel verstoppt bij zich – die kon hij niet verliezen. Letteboer en hij moesten evenwel een uur zoeken voor ze de aan een aparte parachute gedaalde plunjezak gevonden hadden waar zich hun overige bagage, de zender bijvoorbeeld, in bevond.

Hoe kon van Borssum Buisman nu met Six in contact komen? Men kende in Londen evenmin de naam als de verblijfplaats van de chef-staf van de OD. Deze had zich evenwel enkele maanden tevoren via de 'De Soto'-zender van dokter Oosterhuis present gemeld en BI had terecht aangenomen dat Oosterhuis in staat zou zijn, van Borssum Buisman met die chef-staf in contact te brengen. Maar het duurde enkele weken voor van Borssum Buisman die niet meer dan een eerste 'aanloopadres' in Oosterbeek bezat, tot Oosterhuis kon doordringen: zulks geschiedde vermoedelijk nl. pas op 19 juli.¹ Oosterhuis (die drie dagen later gearresteerd zou worden – van Borssum Buisman kwam net op tijd) gaf de geheime agent aan de gewestelijke commandant-Groningen van de OD door en deze bracht hem naar de buurt van Amsterdam; Six ontving er bericht van: de agent wilde hem spreken. Maar Six was voorzichtig. Hij wist van het geslepen verraderswerk van 'Anton de Wilde' (Anton van der Waals) af²; het feit dat een geheime agent beweerde, door de regering gezonden te zijn, was hem niet voldoende. Nu had Six begin juni de geheime agent Gerbrands ontmoet die zich zonder zender in bezet gebied bevond (de OD had via de 'De Soto'-zender kunnen verifiëren dat Gerbrands bonafide was) – Six stelde zich op het standpunt dat hij, al had hij ook via diezelfde zender vernomen dat een voor hem bestemde geheime agent zou aankomen, alleen bereid was, van Borssum Buisman te ontmoeten indien deze door Gerbrands, met wie hij samen naar Engeland gevaren was, herkend werd. Bij de Zuidelijke Wandelweg in Amsterdam ging daartoe een van Six' adjudanten, J. Chr. Bührmann, een

¹ Vóór 19 juli was van Borssum Buisman wel al in contact gekomen met de geheime agent H. G. de Jonge en met Siewert de Koe, leider van de groep-'Kees'; over beiden aanstonds meer. ² Op de telegrammen die Six dienaangaande naar Londen zond, komen wij in deel 9 terug.