

groep die *Je Maintiendrai* uitgaf, bevrijdde¹; het lukte wéér op 11 juni toen de Knokploegen van Scheepstra en Johannes Post tezamen opnieuw 'de Koepel' in Arnhem binnendrongen² (honderddertig gevangenen konden weggaan, vier-en-vijftig deden het) – en nog geen twee weken na deze triomf, op 23 juni, werd Johannes Posts boezemvriend Jan Wildschut in Haarlem gearresteerd.

Dat zou tot een ramp leiden.

★

Post had het plan opgevat, het grote distributiekantoor te Haarlem te kraken. Hij had dat goed voorbereid: met medewerking van de chef van de uitreikingsdienst zouden twee KP'ers zich 's middags in de kluis laten opsluiten; zij zouden deze 's avonds om 8 uur met een nagemaakte sleutel verlaten en dan dertien andere KP'ers toegang geven tot het gebouw. Niet Posts eigen Knokploeg zou de operatie uitvoeren maar een Noordhollandse. Die Noordhollandse wenste evenwel dat zich onder de twee die in de kluis opgesloten zouden worden, een bij uitstek ervaren KP'er zou bevinden. Post wees daar Jan Wildschut voor aan. Dat zei hij hem niet zelf (Post wist dat zijn Knokploeg het onjuist achtte dat hij die belangrijke operatie aan anderen toevertrouwd had) – hij liet het hem op 22 juni zeggen door een van zijn koeriersters, Hilde Dekker. 'Ik zal nooit Jans gezicht vergeten', aldus Martha van Huessen-Pikaar die zich bij 'de jongens' bevond –

'hij is helemaal van streek en hangt zo'n beetje tegen de schoorsteenmantel op. Hij was toch al overspannen de laatste tijd en daarom blijf ik aandringen dat onze mannen mee zullen gaan. Die zijn het met me eens. Waarom is Johannes niet zelf even gekomen, maar heeft hij de boodschap aan Hilde meegegeven? 'Bevel is bevel, jongens, daar ontkom ik niet aan', zegt Jan resoluut. De prettige avond is bedorven, ieder is met zijn eigen gedachten bezig tot Jan plotseling zegt 'Waarom komt er toch geen einde aan al deze narigheid? Maar wat zit er anders op dan door te gaan?' Hij geeft achteloos zijn sigaren weg en begint door de kamer te ijsberen. Wij worden er allemaal zenuwachtig van.

... De volgende morgen gaat hij alleen weg.'³

¹ Men kwam het gebouw binnen doordat de Rotterdamse KP-leider Samuel Esmeyer zich voor SS-officier uitgaf. ² Als eerste kwam hier Johannes Post het gebouw binnen, z.g. als gevangenispredikant. ³ M. van Huessen-Pikaar: *Wij en een volk*, p. 70.