

in '42 deed Brune zijn best, de *Sicherheitspolizei* om de tuin te leiden maar deze liet niet los: het al weergegeven dreigement werd tegen hem uitgespeeld en er werd hem gezegd dat het tijd werd om iets werkelijk belangrijk op tafel te leggen.

Hoe Brune er achter gekomen is, dat van Wilgenburg voor de PBS elke dinsdagochtend zitting hield in het perceel aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal, weten wij niet; velen waren daarvan op de hoogte. Hoe dat zij, kort voor dinsdag 13 juni '44 (een week tevoren waren de Geallieerden in Normandië geland) vertelden Brune en zijn vriendin aan een bij de staf van Lages gedetacheerde 'foute' rechercheur, 'dat wanneer wij op een dinsdagmorgen,' aldus diens latere verklaring, 'tussen 9 en 12 uur in de Nieuwe Zijds Voorburgwal no. 74 te Amsterdam zouden komen, er dan een aantal mensen zouden zijn die daar kwamen om rommel te halen en te brengen'¹, 'als bijzonderheid', aldus *Kriminalsekretär* Blattgerste, 'werd daarbij vermeld dat er ook koeriersters bij betrokken waren. Dit' (d.w.z. het aanloopadres) 'was voor ons totaal nieuw.'²

In van Wilgenburgs 'kantoor' deed de *Sicherheitspolizei* op dinsdag 13 juni kort na 9 uur een inval. Allen die er zich bevonden, werden gearresteerd en diegenen die er in de loop van de ochtend aankwamen, werden eveneens in hechtenis genomen. Het 'kantoor' bleef 's middags bezet. Vermoedelijk had de *Sicherheitspolizei* er een lijstje gevonden met de namen van de LO-districten waaruit zich die dag koeriersters aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal zouden vervoegen, althans: toen de koerierster van de LO-leiding te Rotterdam er om 3 uur aanbelde en werd binnengelaten, werd zij (de boeien sloten zich al om haar polsen) begroet met de woorden: 'Ah, Rotterdam, 3 Stunden zu spät.'³ Er vonden dertig arrestaties plaats, daaronder die van twee nieuwe leden van de 'Top' van de LO: Johannes Hessels en Marinus Westerbeek, die toevallig in Amsterdam een uur over hadden gehad en besloten hadden, eens een kijkje te nemen in het kantoor van de PBS. Westerbeek had in zijn zakboekje de aantekening staan dat hij één dag later op het station te Zwolle 'Louis' zou ontmoeten. Izaak van der Horst⁴ werd die 14de juni in Zwolle gegrepen.

Van der Horst, Hessels, Westerbeek en van Wilgenburg werden op 4 september '44, daags voor 'Dolle Dinsdag', in het concentratiekamp Vught

¹ BG-Arnhem: p.v. zitting inz. E. B. Brune (8 nov. 1948), p. 6 (getuige J. L. S.) (Doc I-237, a-2). ² A.v., p. 11 (getuige A. G. W. Blattgerste) (a.v.). ³ BG-Arnhem: Sententie inz. E. B. Brune (24 nov. 1948), p. 17 (getuige J. Grandia-Smits) (a.v., a-3). ⁴ Deze had zijn illegale schuilnaam 'Jacques' kort tevoren gewijzigd tot 'Louis'.