

Hendrix straks de aangewezen man zijn voor het provinciaal leiderschap . . . Het was nl. de opinie onder de geestelijken dat niet zij de daadwerkelijke leiding in het verzet moesten nemen.<sup>1</sup>

Bij deze twee mannen ligt nu het provinciaal initiatief. Samen zetten zij begin juni '43 hun plan op en komen spoedig bijeen in Venlo met kapelaan Billekens<sup>2</sup>, een 'buurman' van Naus, en pater Lodewijk Bleys uit Roermond. De eerste heeft zich een nieuw pb op zijn naam aangemeten en zich daarop van een vrouw, genaamd Wilhelmina Jeuken, voorzien, die dus onder de medewerkers 'Mien Billekens-Jeuken' heette. De felle Lodewijk met zijn twinkelende ogen heeft zijn sporen in het verzet al verdiend met het 'piloten'-werk. Hij was ook de man die de onderduikers leert: 'Onze Lieve Vrouwe van de goede duik'. En dat wordt een symbool in Limburg. Er wordt een plaat van gemaakt en vele onderduikers, ook andersdenkenden, hebben die plaat boven hun bed gehangen.

Dit viertal sprak met elkaar af, propaganda te maken voor hun plannen bij een aantal geestelijken in de diverse streken van Limburg teneinde tot een gezamenlijke bespreking te komen<sup>3</sup> -

daar werd de grondslag gelegd voor wat men een Limburgse Organisatie voor de Hulp aan Onderduikers zou kunnen noemen. Wat elders in het land, met name benoorden de rivieren, op dat terrein geschiedde, was toen in Limburg nog onbekend.

★

Ds. Slomp had voor zijn landelijke 'beurs' te Zwolle aanvankelijk van particuliere woningen gebruik gemaakt, maar van begin maart '43 af werd die 'beurs' er in de consistoriekamer van de (gereformeerde) Zuiderkerk gehouden, in 'een pijpenla . . ., een echte rattenvaal waaruit geen mens zal kunnen ontsnappen als 'de SD' er een inval mocht doen. Maar och, dat loopt zo'n vaart niet. Ze komen toch om kerkelijke geschillen te bespreken'<sup>4</sup> - die camouflage sloot aan bij het dispuut met prof. dr. K. Schilder dat zich in de Gereformeerde Kerken was gaan voordoen.<sup>5</sup> Twee maanden lang kwam men elke week in de Zwolse Zuiderkerk bijeen, maar nadat de

<sup>1</sup> Het Episcopaat nam aan dat de katholieke kerk in haar werkzaamheid beknot zou worden indien de *Sicherheitspolizei* in de leiding van illegale organisaties geestelijken aantrof. <sup>2</sup> Dit was een schuilnaam van kapelaan P. G. van Enckevort. <sup>3</sup> L. E. M. A. van Hommerich in *Het Grote Gebod*, dl. I, p. 326. <sup>4</sup> Ad Goede in a.v., p. 25. <sup>5</sup> Wij komen op dat dispuut in deel 9 terug.