

verdwenen? Personeel van een brandkastenfabriek werd ontboden. Het forceren van de kluis nam op woensdag de gehele ochtend in beslag, burgemeester van de Mortel en een paar 'SD'ers' stonden er samen met de commissaris bij toe te zien. Poort voegde zich bij hen. 'Bij allen kon men', schreef hij later, 'de zenuwachtige spanning van hun gezichten lezen; alleen aan de burgemeester was niet te zien of hij het erg of prettig vond.'¹ Eindelijk was de kluis open. 'De commissaris schoot naar voren, keek in de kluis en zei: 'Leeg. Die ambtenaar heeft zijn doodvonnis getekend.'²

Van de Mortels taak werd het nu, te voorkomen dat de *Sicherheitspolizei*, die er zich natuurlijk bewust van was wat het betekende dat niet minder dan 105 000 controlezegels in handen van de illegaliteit gevallen waren (Rauter zou des duivels zijn!), bloedig wraak zou nemen. De burgemeester slaagde daarin. Na zijn besprekingen kon hij aan Poort en de overige secretarie-ambtenaren verklaren dat 'de SD' toegegeven had, 'dat de overval zo geraffineerd was opgezet dat niemand hem had kunnen voorkomen.' Wèl werden een ambtenaar van bevolking, een zoon van de weduwe en de vader, broers, enige vrienden en de verloofde van Huib Simons gearresteerd – de meesten hunner werden spoedig vrijgelaten, anderen bleven tot het einde van de oorlog in Duitse gevangenschap.

★

Van de 105 000 zegels die als gevolg van de door van Zanten geleide operatie in het bezit van de LO kwamen, waren al ca. 6 000 gestempeld met het nummer van de Tilburgse distributiekring: '249'. Elk van de 503 distributiekringen waarin het land toen verdeeld was, bezat zijn eigen nummerstempel. De zegels konden dus alleen gebruikt worden wanneer op elk zegel het distributiekring-nummer kwam te staan dat overeenkwam met de gemeente die in het betrokken valse persoonsbewijs vermeld stond. Voor nagemaakte nummerstempels zorgden de falsificatiegroepen die met de LO verbonden waren of er nauw mee samenwerkten, en niet zo heel veel later bezaten tien-duizenden onderduikers en illegale werkers het van de Tilburgse 'kraak' afkomstige maar nu ook van het juiste nummer voorziene zegel.

Poort had voor de Tilburgse onderduikers geen 6 000 zegels met het nummer '249' nodig – die Tilburgse onderduikers kregen hun tweede

¹ A.v., p. 66. ² A.v.