

Dinsdagochtend arriveerde de KP-Soest per trein in Tilburg. De KP'ers verkenden er de omgeving van het gemeentehuis. De laatste uren vóór een actie waren altijd moeilijk te verdragen. Eindelijk was het twaalf uur. Alle horloges werden gelijkgezet. Beginnen!

De twee 'belastingambtenaren' belden bij de weduwe aan en werden er toegelaten, om vijf voor half één ontving de vrouw van de chef-bevolking het afgesproken mondelinge bericht en op hetzelfde tijdstip kreeg de chef-bevolking door Simons het 'briefje van de pastoor' overhandigd: of hij even ten huize van de weduwe wilde komen. Een verzoek van een pastoor! Die liet men niet wachten. De chef-bevolking begaf zich onmiddellijk naar het hem bekende adres. Daar grepen hem de twee 'belastingambtenaren'; zij boeiden hem, zij eisten de sleutel van de kluis op.

Die had hij niet bij zich.

*

Hoe vaak zijn in de bezettingstijd illegale operaties uitgevoerd waarbij op een vitaal moment een vitaal onderdeel mislukte of juist anders bleek te liggen dan in het gehele plan voorzien was! Zo ook hier. De KP moest de sleutel van de kluis in handen krijgen, Huib Simons zat reikhalzend naar die sleutel uit te zien, men had de man in zijn macht die normaal steeds de sleutel bij zich droeg – en hij had hem niet.

Wie had hem wèl?

De chef-bevolking zei dat hij de sleutel juist die ochtend had moeten afgeven aan de chef-burgerlijke stand.

Hoe kreeg men *die* naar het huis van de weduwe toe? Was hij nog wel ter secretarie aanwezig? Het was al over half één – misschien was hij naar huis. De twee KP'ers die voor belastingambtenaar speelden, aarzelden niet lang. Een derde KP'er werd met een mondelinge boodschap naar het gemeentehuis gezonden. Als de chef-burgerlijke stand er was, moest hij deze namens de chef-bevolking vragen of ook de chef-burgerlijke stand even bij het huis van de weduwe wilde aanlopen – aan de chef-bevolking was daar door een pastoor een dringende vraag voorgelegd die zo gecompliceerd was dat het advies van de chef-burgerlijke stand niet gemist kon worden.

De chef-burgerlijke stand was nog niet naar huis. Een pastoor, zo vernam hij, moest geholpen worden – ook de chef-burgerlijke stand haastte zich naar de woning van de weduwe.