

aan de Nederlands-Duitse grens herstelde.¹

In de zomer van '43 was de Roges er overigens nog in geslaagd, de helft van de Nederlandse voorraden wijn, port, sherry en cognac te vorderen. Het had verschillende importfirma's in de voorafgaande jaren de grootste moeite gekost om de talloze vergunningen te krijgen die voor de invoer van deze sterke dranken nodig waren. Nu verdween, uit de groothandel, de helft naar Duitsland. Of er flessen van superieure kwaliteit bij waren, weten wij niet, maar was dat het geval, dan zal Oberst Veltjens wel rekening gehouden hebben met de behoeften van zijn vriend Goering.

★

In de zomer van '43 werden verscheidene Duitse steden door de Geallieerde luchtmacht zwaar geteisterd. Medio augustus ontving Seyss-Inquart een brandbrief van Goering:

'In Auswirkung der feindlichen Terrorangriffe auf die Zivilbevölkerung im Reichsgebiet hat der Führer folgende Entscheidung getroffen.

In Zukunft ist zum Ersatz der durch feindliche Terrorangriffe vernichteten Werte wie u.a. Wohnungseinrichtungsgegenstände, Möbel, Hausgerät, Wäsche, Bekleidung usw. der feindliche öffentliche und private Besitz in den besetzten Gebieten rücksichtslos heranzuziehen.

In Durchführung dieser Entscheidung ordne ich an:

1. Der Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete, der Militärbefehlshaber von Belgien und Nordfrankreich und der Militärbefehlshaber von Frankreich haben sofort Wohnungseinrichtungsgegenstände, Möbel, Hausgerät, Wäsche, Bekleidung usw. in grösstmöglichem Umfang, lediglich unter Belassung des Allernotwendigsten, zu erfassen und zu beschlagnahmen . . .

*5. Über die Durchführung meiner Anordnung und den Umfang der Erfassung ist mir zum 10. September 1943 Meldung zu erstatten.'*²

Seyss-Inquart werd in een aparte brief extra onder druk gezet:

¹ Vermoedelijk onder invloed van Goering bepaalde Hitler in september '42 dat elke Duitse militair die uit een bezet gebied naar Duitsland met verlof ging, aan goederen mee mocht nemen wat hij kon dragen en dat hij aan de grens niet gecontroleerd mocht worden; pas in mei '44 werd die regeling (men sprak van het 'Schlepp-Erlass') gewijzigd, door Goering overigens: voortaan mocht de Duitse militair slechts meenemen wat hij op reis nodig had. ² Brief, 14 aug. 1943, van Goering aan Seyss-Inquart (BDC, 696).