

een nieuwe liquidatie wilde uitvoeren: kon van der Waals hem zijn eigen pistool geven? Van der Waals bleef in zijn rol en gaf zijn pistool af.

Met dat pistool pleegde Kastein die zondagavond in Voorschoten een aanslag op de pasbenoemde secretaris-generaal van volksvoorlichting en kunsten, mr. H. Reydon. Deze werd zwaar gewond, zijn vrouw verloor het leven.¹

Daags daarna begonnen in verscheidene delen des lands grote razzia's op mannelijke personen tussen de achttien en vijf-en-twintig jaar.

★

Die razzia's waren niet een uitvloeisel van de aanslag op de Reydons – er was al op zaterdag, daags voor die aanslag, in een bespreking onder voorzitterschap van Seyss-Inquart toe besloten.

Toen die bespreking des ochtends om negen uur begon, was Seyffardt nog in leven en werden de overvalauto's geconcentreerd om in Amsterdam, Delft, Utrecht en Wageningen de studentenrazzia's uit te voeren. Die razzia's waren niet een zuivere represaille; er stak een element van opsporing in. Waren méér represailles nodig? Zo ja, welke? Daarover ging die bespreking.

Het was de eerste maal dat in bezet Nederland een aanslag gepleegd was

¹ Na deze tweede liquidatie bleef Kastein met van der Waals in contact. Met deze maakte hij o.m. de afspraak dat hij hem op 19 februari in een café in Delft zou ontmoeten; hij wilde van der Waals daar in aanraking brengen met P. Wapperom, de leider van de Haagse sabotagegroep der CPN. Wapperom was evenwel op 11 februari in Utrecht gearresteerd en de rechercheurs van de *Sicherheitspolizei Abt. IV A* (een andere afdeling dan die van Schreieder!) hadden in zijn zakboekje een aantekening gevonden met betrekking tot de afspraak te Delft. Wapperom werd met een stok in zijn broek (zodat hij niet kon weglopen) in het café neergezet. Toen Kastein er binnentrad en onmiddellijk aan Wapperoms tafeltje ging zitten, werd hij gearresteerd, zulks tot woede van van der Waals en Schreieder wier *Spiel* met en via Kastein aldus doorkruist werd. Kastein (die nog vergeefs getracht had, een van de hem arresterende functionarissen neer te schieten) werd naar de bureaus van de *Sicherheitspolizei* op het Binnenhof in Den Haag gebracht. Op de tweede verdieping wilde men hem daar gaan verhoren. De verhoormethoden van 'de SD' kennend, besloot hij zijn kameraden te beschermen: hij sprong plotseling op, stortte zich geboeid en al door het gesloten venster en maakte een dodelijke val. Nadien gelastte Harster dat gevangenen die verhoord werden, steeds met één pols aan hun stoel vastgebonden moesten worden.

Na de arrestatie van Kastein werkte de groep CS-6 nog plannen uit voor aanslagen op Mussert en op van Dam; deze kwamen niet tot uitvoering. In ons volgende deel komen wij op CS-6 terug.