

Punt 1 spreekt voor zichzelf; punt 2 eveneens, maar wij merken hierbij wèl op dat wij er niet zeker van zijn of men dat tweede punt zo moet interpreteren dat Schmidt de NSB bedroog of het *Auswärtige Amt* – of zichzelf.

Wij zijn er voorts geenszins van overtuigd dat Seyss-Inquart inderdaad voornemens was, Hitler te vragen, de vorming van een regering-Mussert goed te keuren. Schmidt wèl, en deze had zijn standpunt vóór zijn vertrek uit Den Haag ook duidelijk aan Ribbentrops Haagse vertegenwoordiger Bene meegedeeld. Seyss-Inquart wenste, dunkt ons, niet verder te gaan dan Musserts voorstellen aan Hitlers beslissing te onderwerpen, zulks na een bespreking waarin Seyss-Inquart, zijn gewoonte getrouw, zorgvuldig pro en contra zou hebben uiteengezet.

Er vonden twee gesprekken tussen Hitler en Seyss-Inquart plaats – vermoedelijk één gesprek onder vier ogen (waar Seyss-Inquart de *Verfügung 8/42* en de *Anordnung 54/42* wel ter sprake gebracht zal hebben) en één in aanwezigheid van Bormann, Himmler en Schmidt. Evenals een jaar tevoren werd de vraag behandeld of Vlaanderen aan Nederland toegevoegd zou worden – Hitler besliste, ‘*dass eine Vereinigung der flämischen Teile Belgiens mit den Niederlanden nicht in Frage kommt*’ (geen ‘Groot-Nederland’ aan de Duitse westgrens!).<sup>1</sup> Wat Musserts voorstellen betrof: tegen Rauter zei Seyss-Inquart na zijn terugkeer in Den Haag dat Hitler weinig leek te voelen voor ‘*eine Zwangsaushebung nach der Machtergreifung Musserts durch Einführung der Wehrpflicht . . . wohl um sich nicht politisch gegenüber Mussert zu sehr zu verpflichten.*’ Misschien zou die dienstplicht later toch wel onontbeerlijk zijn: ‘*Der Führer hätte geäußert, dass vielleicht der Augenblick kommen könne, wo er die Niederländer brauchen könne.*’<sup>2</sup>

Op grond van Seyss-Inquarts inlichtingen berichtte Bene het *Auswärtige Amt* het volgende:

‘*Mussert hat dem Reichskommissar kürzlich einen Brief an den Führer übergeben in dem er . . . seine Ministerpräsidentenschaft vorschlägt. Diesen Brief*’ (hij is niet bewaardgebleven, de inhoud zal wel overeengestemd hebben met Musserts memorandum van 20 juli dat wij eerder weergaven)

‘*hat der Herr Reichskommissar dem Führer jetzt übergeben. Nach Lesen des Briefes und einer eingehenden Besprechung der Lage in den besetzten Gebieten der Niederlande, der Leistungen und Aussichten der NSB, der Möglichkeiten die sich positiv und negativ aus einer Ministerpräsidentenschaft Musserts ergeben könnten*’ –

<sup>1</sup> Memorandum, 23 oktober 1942, van de Reichskanzlei betr. ‘*Umwandlung der Militärverwaltung in Belgien in eine Zivilverwaltung*’ (FO/SD, 245040-48). <sup>2</sup> Brief, 6 okt. 1942, van Rauter aan Himmler (BDC, 2249-52).