

het weekblad *De Misthoorn* dat met ware wellust wangedragingen van individuele NSB'ers aan de kaak ging stellen.<sup>1</sup> Maar misschien was de vierde reden waarom de *Reichskommissar* en zijn politieke adviseur, de *Generalkommissar zur besonderen Verwendung*, Mussert en zijn NSB naar voren schoven, wel de belangrijkste: eind augustus waren zij verrast door een besluit van Hitler dat hun de indruk gaf dat deze de politieke verantwoordelijkheid voor Nederlands toekomst aan Himmler, de grote tegenstander van de NSB, gedelegeerd had.

★

<sup>1</sup> Met de morele en financiële steun van *Generalkommissar* Schmidt was *De Misthoorn* in de zomer van '40 opnieuw begonnen te verschijnen. Van september '40 af werd het weekblad gedrukt bij een van de bedrijven van H. M. C. Holdert, de drukkerij 'Elsevier'. Er werden toen per week ca. 15 000 exemplaren in omloop gebracht. In oktober '41 bracht de directeur-hoofdredacteur, J. Nijssse, de productie naar een drukkerij over die onder zijn eigen beheer stond. Nijssse kende slechts twee vijanden: de Joden en de volgelingen van Mussert. Zijn antisemitische agitatie was de bezetter welkom, maar met zijn aanvallen op de WA die hij van drankmisbruik en zwarte handel betichtte, maakte Nijssse het zo bont dat zijn blad in juli '42 van secretaris-generaal Goedewaagen een verschijningsverbod van twee weken opgelegd kreeg. Nijssse trad toen als hoofdredacteur af, de dichter George Kettmann Jr. die zich al in augustus '32 bij de NSB aangesloten had en zelfs een aantal jaren hoofdredacteur van *Volk en Vaderland* geweest was (maar hij was nu ook lid van de Nederlandse SS), werd bereid gevonden, zijn plaats in te nemen.

Kettmann, een hoogst onevenwichtige figuur, eigenaar van de 'foute' uitgeverij 'De Amsterdamse Keurkamer', trok met steun niet alleen van de SS, Rauter en de *Germanische Leitstelle*, maar ook van Seyss-Inquarts *Pressechef* Dittmar, op dezelfde wijze tegen de NSB van leer als Nijssse vóór hem gedaan had. Hij legde er nog een schepje bovenop toen hij eind augustus van een staf lid van de *Germanische Leitstelle*, SS-Obersturmführer W. Hildebrand, te horen gekregen had '*dass der Reichsführer-SS vom Führer Vollmacht bekommen hatte, das ganze Westen (deshalb auch die Niederlande) politisch unter seine Obhut zu nehmen.*' (brief, 28 sept. 1942, van G. Kettmann aan een relatie te Berlijn, NSB, 22 d) Welnu, in het nummer van 5 september '42 verhaalde Kettmann hoe de NSB-burgemeester van Apeldoorn door de politie in het kippenhok van een Joodse relatie ontdekt was (het was de tuin geweest), toen bij deze door enkele 'foute' politie-agenten huiszoeeking gedaan werd (de burgemeester was nadien ontslagen); voorts liet Kettmann op een als humoristisch bedoelde pagina 'vrijheid van beweging' eisen door 'jhr. K. A. P. van Rokkenswaay tot Billengraay' — met wie de NSB-burgemeester van Utrecht, C. van Ravenswaay, bedoeld was.

Prompt royeerde Mussert Kettmann en drie van zijn medewerkers uit de NSB.

Hildebrand en Dittmar zeiden dat Kettmann zich daar niets van moest aantrekken en twee nummers later, 19 september, werd op de 'humoristische pagina' een door Hildebrand goedgekeurde 'wekelijkse aanbieding' gepubliceerd van de 'N.V. de Maliebaan' (adres van het hoofdkwartier der NSB) waarin o.m. 'adjudantenjenever,