

Het 'Spiel' tegen Vorrink

Van Londen uit waren in februari '42 twee pogingen ondernomen om met Vorrink in contact te komen: door MI-6 via de agent jhr. E. W. de Jonge, door SOE via de agent George Dessing. Beiden hadden van Vorrink te horen gekregen dat hij niet bereid was, het bezette gebied te verlaten. Dessings missie was voorbereid met medewerking van Meijer Sluysen, ambtenaar van de Regeringsvoorlichtingsdienst te Londen, die naast zijn ambtelijke werk nauwe relaties met SOE onderhield. Sluysen had SOE ten behoeve van Dessing twee 'aanloopadressen' in Amsterdam gegeven: de gezusters Lelie, en Alex Wins en zijn vrouw - vier Joodse socialisten van wie Sluysen vertrouwde dat zij Dessing rechtstreeks dan wel via van Looi of Karel van Staal, beiden aan alle vier goed bekend, in contact konden brengen met Vorrink. Ter introductie bij de gezusters Lelie had Dessing twee exemplaren van een fotootje van Sluysers dochttertje Marijke meegekregen, in Engeland genomen; waren de gezusters Lelie niet bereikbaar, dan moest Dessing naar Wins gaan, vragen of 'Sander Rewochem' thuis was ('rewochem' is het Hebreeuwse woord voor 'winst'; Wins, die goochelaar was, had vroeger als journalist van het pseudoniem 'Sander Rewochem' gebruik gemaakt). Aan Wins moest Dessing vragen, in contact gebracht te worden met 'Finus', de naam waaronder Levinus J. van Looi bij zijn naaste vrienden bekend was; dezen noemden hem ook wel 'Fia'.

Het was voor Dessing niet nodig, zich tot Wins te wenden: de gezusters Lelie vingen hem op. Overigens werd zijn missie een mislukking. Molenaar, de marconist met wie hij had moeten samenwerken, verongelukte en hij zat dus zonder verbinding. Vorrink en van Looi zonden hem begin augustus naar Zwitserland, maar Dessing kwam niet verder dan Brussel. Eind augustus was hij weer in Amsterdam terug.

Dit alles had betekend dat SOE maandenlang niet wist of Dessing al of niet bij Vorrink iets bereikt had. In de zomer werd overwogen opnieuw contact met Vorrink te zoeken, en een van de agenten die door de *Dutch Section* van SOE naar bezet gebied gezonden werd, de saboteur-marconist G. F. van Hemert, kreeg veiligheidshalve een exemplaar van het fotootje van Marijke Sluysen mee, overigens met de mededeling er bij dat hij nog wel zou horen, welk gebruik hij van dat fotootje moest maken.

Van Hemert werd op 24 juli '42 gedropt en bij aankomst gearresteerd. 'Je bent door Londen verraden', werd hem gezegd. Hij gaf zijn code en al zijn *security-checks* prijs en via zijn zender openden Schreieder en Giskes een nieuwe 'lijn' in het *Englandspiel* - de zevende. Het fotootje van Marijke