

had! Het apparaat scheen niet te werken. Six pleegde overleg met het hoofd van zijn Radiodienst, Jan Thijssen (de man die het binnenlandse net opgebouwd had) en deze zond de chef-marconist van de OD, A. S. M. van Schendel, naar het noorden.

Van Schendel bouwde de 'Wolseley' volledig om – het hielp niet: Londen zweeg. Intussen arriveerde de tweede zender, de 'De Soto'. En waarlijk, 'de eerste uitzending naar Engeland', aldus later van Schendel, 'slaagde volkomen . . . Wij kwamen in Engeland keihard door.'<sup>1</sup> Dit betekende overigens niet dat de OD nu de beschikking had over een zender: de 'De Soto' werd door Oosterhuis in gebruik genomen met de leraar Koning als marconist en in de maanden waarin de groep Oosterhuis-Boerema nog functioneerde, gaf zij via de zender berichten door waar de Engelse strijdkrachten onmiddellijk op konden reageren:

'Verplaatsing van twee Duitse divisies van Zeeland naar elders. Verzoek: strooi wat bommen! Twintig schepen met munitie in de IJssel: strooi wat bommen! De nummers van de trawlers uit IJmuiden, Katwijk en Scheveningen die een zender ten behoeve van de Duitsers aan boord hadden: heb daarmee geen consideratie! . . . Vertrek uit Rotterdam van grote schepen, diep geladen met pakken stro, bestemd als legeringsstro voor Duitse bezettingstroepen in Kirkenes, Noorwegen. Resultaten van bombardementen van Emden, waarover gemakkelijk informatie doorkwamen'<sup>2</sup> –

deze en dergelijke berichten waren *MI-6* zeer welkom, en het feit dat zij ze konden doorgeven, versterkte Oosterhuis en zijn marconist Koning in hun overtuiging dat zij van de 'De Soto'-zender een gepast gebruik maakten. Trouwens, de OD mocht op de verbinding aanhaken: Oosterhuis en Koning namen graag spoedeisende berichten in ontvangst; die werden dan door de Koning gecodeerd en uitgezonden. Voor Six was dit een hoogst onbevredigende situatie: hij wenste met de regering in een strikt geheim radiocontact te treden ter voorbereiding van de gezaguitoefening door de OD – en Koning weigerde, zijn code af te staan! Het zendschema mocht de OD krijgen (het was van belang dat men daar wist wanneer de zender weer in de lucht zou komen) – maar de code niet! Six brandde van verlangen, de OD weer bij de regering present te melden – er restte niets anders: hij moest het via Koning doen. Geantwoord werd: 'Hare Majesteit en de Geallieerden

<sup>1</sup> A. S. M. van Schendel: 'Mijn werkzaamheden en mijn verrichtingen als chef-marconist van de OD en mijn belevenissen in de gevangenis' (z.j.), p. 16 (Doc II-584, b-14). <sup>2</sup> A. L. Oosterhuis: 'Zwaantje', p. 40-41 (Doc I-1270 A, a-1).