

er genoeg van! Aan de OD-leiding gaf hij bericht door dat Padeloup (de enige die buiten de gearresteerden het adres kende waar op 9 december de bespreking plaatsvond) een verrader was¹ – overigens concentreerde zijn gehele denken en doen zich op de oprichting van een nieuw illegaal blad: van een nieuw *Vrij Nederland*. Welk recht had van Randwijk op die titel? Die was eerst met het 'derde' *Vrij Nederland* bij het blad betrokken geraakt, hij, Speelman, had zich al voor het 'eerste' ingezet! Voor de verwezenlijking van zijn denkbeeld zocht hij contact met mej. van der Molen en met Bruins Slot. 'Ik zie hem nog voor mij', schreef Bruins Slot na de oorlog: 'met verfromfaaide kleren, een ronde rug (vanwege de val) . . ., het hoofd erg in de schouders en met een bleek, mager gevangenisgezicht. Maar daarin ogen die al dat teniet deden. Donkere, levendige ogen waaruit een felle vitaliteit straalde. Wij bespraken de zaak'² – en na mej. van der Molen maakte nu Bruins Slot aan Speelman duidelijk dat men de titel *Vrij Nederland* niet aan van Randwijk en de zijnen mocht ontnemen. Overigens waren beiden, mej. van der Molen en Bruins Slot, tot medewerking bereid. Speelman riep de hoofdverspreiders van *Vrij Nederland* bijeen. De meesten hunner voelden alles voor het nieuwe blad dat Speelman voor ogen stond. De voorbereidingen waren nog in volle gang toen de Londense radio op 20 januari '43 berichtte dat prinses Juliana in Canada haar derde dochter ter wereld gebracht had. Daar moest onmiddellijk op gereageerd worden! De Meppelse groep waarmee Speelman in contact stond, liet toen in grote haast bij een drukkerij in Meppel van een klein gereformeerd verzetsblad dat in Klundert uitgekomen was: *Het drievoudig snoer: God-Nederland-Oranje*, een extra-nummer vervaardigen dat onder de titel *De Oranjebode* in 15 000 exemplaren verscheen, gedeeltelijk gedrukt met zwarte druk op oranje papier, gedeeltelijk met oranje druk op wit papier. De journalist E. van Ruller, een van Colijns 'twaalf apostelen', had regelmatig aan *Het drievoudig snoer: God-Nederland-Oranje* meegewerkt; hij werd een van de redacteurs van Speelmans landelijke gereformeerde illegale blad. Naast van Ruller namen mej. van der Molen en Bruins Slot plaats in de redactie en, *last but not least*, de pas uit het concentratiekamp Amersfoort ontslagen leider van de anti-revolutionaire partij, Jan Schouten. Schouten bedacht de titel voor het nieuwe blad: *Trouw*, en stelde de eis dat men zou mikken op een grotere oplage dan een van de andere illegale bladen: 50 000 exemplaren. Een eerste nummer van *Trouw* verscheen niet (*De Oranjebode* werd als zodanig beschouwd) – het

¹ Deze werd, zoals wij al in ons vorige deel vermeldden, kort nadien in opdracht van de OD-leiding doodgeschoten. ² J. A. H. J. S. Bruins Slot in Delleman: *Opdat wij niet vergeten*, p. 371.