

schreef hij, 'infolge des seitens der Besatzungsbehörde gesteuerten politischen Kurses anti-deutsch wie nie zuvor'; hij, Meyer, had geen enkel bezwaar tegen een 'germanische Staatenbund' waarin Duitsland 'das Übergewicht' zou hebben, mits Duitsland ten aanzien van Nederlandse binnenlandse aangelegenheden maar een zekere terughoudendheid zou betrachten; was Seyss-Inquart eenmaal verdwenen, dan zou wellicht door Nationaal Front, de Unie en anderen een college van advies voor een *Militärverwaltung* in het leven geroepen kunnen worden.<sup>1</sup> Een derde rapport bevatte een aanval op Colijn die het in zijn internering veel te goed zou hebben, en betoogde voorts dat het mogelijk was, 'jüngere Anti-Revolutionäre . . ., wenn besonders taktvoll vorgegangen wird, für die neue Idee zu gewinnen'<sup>2</sup>, en een vierde en laatste rapport was aan Mussert gewijd. Met wellust had Meyer er nog eens alle gegevens voor bijeengebracht die men in Berlijn tegen Mussert zou kunnen uitspelen: oud-lid van de liberale partij, beschermer van Joden en Vrijmetselaars, oud-lid van de *Rotary*, getrouwd met zijn oudere tante, 'ein eingebildeter, bornierter Bürgermann', kortom: een ridicule figuur die zo weinig tact had, 'dass sogar ein Ochs sich darüber schämen würde.'<sup>3</sup>

Aldus Arnold Meyer op 6 december '41.

★

Zes dagen later, op 12 december, ontving hij het verzoek, Nationaal Front te ontbinden. Hij weigerde. Gevolg was dat op 13 december, daags voor Seyss-Inquarts toespraak in Utrecht, het hoofdkwartier van Nationaal Front in Den Haag en alle overige bureaus in den lande door de *Sicherheitspolizei* ontruimd en gesloten werden. Meyer legde aan de bezetter de belofte af dat hij zich buiten alle politieke activiteit zou houden: hij trok zich terug op een boerderij met 40 ha land die hij bij Oisterwijk had kunnen kopen, maar hij bleef bereid, het isolement op te geven als hij, zo schreef hij in de zomer van '43, 'de zekerheid had, belangrijk politiek werk te kunnen doen.'<sup>4</sup> Korte tijd later had hij zijn memoires af ('*Alles voor het vaderland*'), voor de uitgave trachtte hij een subsidie te krijgen van het departement van volksvoorlichting en kunsten. Financieel verkeerde hij in moeilijkheden: Nationaal Front had

<sup>1</sup> 'Bericht über die politische Lage' (1 dec. 1941) (a.v., 1609). <sup>2</sup> Rapport 'Die Anti-Revolutionäre Partei und die Lage des Herrn Dr. Colijn' (6 dec. 1941) (a.v., 1387).

<sup>3</sup> Rapport 'Ingenieur A. A. Mussert' (6 dec. 1941) (a.v., 1388). <sup>4</sup> Brief, 9 juli 1943, van Arnold Meyer aan H. van H. (Nat. Front, 3 d).