

blad, het *Nederlands Dagblad*, op grond van een tegen de NSB gericht artikel verboden, eind september zijn weekblad, *De Weg*. Terzelfdertijd gingen naar alle Duitse functionarissen die af en toe nog met leden van Nationaal Front contact hadden, instructies uit om deze leden de dringende raad te geven, zich zo spoedig mogelijk bij de NSB aan te sluiten. 'Allen in de NSB, dan komt alles in orde!' – zo gaf een dier leden het advies door dat hij begin september van een van de naaste medewerkers van Schmidt ontvangen had.<sup>1</sup> Zulks verhinderde niet dat Meyer zelf nog af en toe te horen kreeg (o.m. via een Duitse relatie, een zekere dr. Heinrich Kautz, die van tijd tot tijd uit Duitsland in Nederland en Vlaanderen opdook<sup>2</sup>), dat Mussert 'afgedaan' had. Meyer gaf dan ook niet volledig de hoop op dat de Duitsers op de dwalingen huns weegs zouden terugkeren. Eind november riep hij een vijf-en-zeventig 'oude getrouwen' in zijn woonplaats Oisterwijk bijeen. 'Alles grijs', staat er te lezen in de aantekeningen die hij voor zijn inleiding op schrift stelde,

'Ik neem het niemand kwalijk als hij wat pessimistisch is. Mits hij zegt: wat gebeure, gebeure, maar wij hebben gelijk en zetten door. Capituleren kunnen wij niet . . . Verlaten van allen, zou ik het vaandel van Zwart en Nationaal Front verder dragen . . . Wij alleen kunnen aan het Nederlandse volk een nieuw merk geven'<sup>3</sup> –

onbegrijpelijk vond Meyer het dat de bezetter dat niet inzag! Maar als men in Den Haag halsstarrig aan Mussert en de NSB bleef vasthouden, kon men in Berlijn dan niet wijzer zijn? De kans daarop achtte Meyer niet verkeken; in de laatste dagen van november en de eerste van december '41 schreef hij weer een reeks rapporten voor dr. Kautz waarmee deze bij de centrale bestuursinstanties van het Derde Rijk aan het werk moest tijgen. In een van die rapporten hing Meyer een nostalgisch beeld op van zijn samenwerking met functionarissen van de Nederlandse Unie, maar helaas: voor een samengaan met Duitsland werd bij de Unie nu door nagenoeg niemand meer gevoeld, '*fast jedermann steht wiederum auf der anderen Seite*'.<sup>4</sup> In een tweede rapport bepleitte Meyer dat Seyss-Inquarts civiele bezettingsbestuur door een *Militärverwaltung* vervangen zou worden: '97% unseres Volkes (ist)',

<sup>1</sup> Brief, 9 sept. 1941, van W. B. aan Arnold Meyer (archieff Arnold Meyer, 1815).

<sup>2</sup> Kautz, een katholiek paedagoog, was in '34 toen hij met Zwart Front in contact kwam, een medewerker van de *Dienststelle-Ribbentrop*, later kreeg hij een functie bij het *Aussenpolitische Amt der NSDAP*. Hij was volgens Meyer een fel tegenstander van de SS-ideologie. <sup>3</sup> Tekst: archieff Arnold Meyer, 1803. <sup>4</sup> Rapport '*Die Niederländische Unie*' (20 nov. 1941) (a.v., 1607).