

betoogde Voorhoeve, 'het gaat nu er op of er onder. . . Het is niet erg dat er bloed vloeit of dat er doden vallen, wij staan op de bres voor het Nederlandse volk!'<sup>1</sup>

Bloed kwam inderdaad te vloeien, zij het niet veel. Vrijdagavond laat, tegen twaalf uur, trokken ca. zestig NSNAP'ers naar de Maliebaan te Utrecht waar zich het Hoofdkwartier der NSB bevond, en begonnen daar uitdagend de Nederduits-Wederduits-leuze op huizen te schilderen; ze trokken in de richting van het hoofdkwartier. De leden van Musserts lijfwacht en andere NSB'ers die nog in het hoofdkwartier aanwezig waren, stormden naar buiten en er ontstond een fikse vechtpartij waarbij enkele lichtgewonden vielen en waar eerst een einde aan kwam toen Seyss-Inquarts *Beaufragter* in Utrecht woedend ter plaatse verscheen. Onder het zingen van '*Deutschland, Deutschland über alles*' ontruimden de NSNAP'ers toen het slagveld. In Den Haag werd in diezelfde nacht door andere NSNAP'ers op het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen waar Mussert zaterdagavond spreken zou, het opschrift aangebracht: 'Dag Anton, dag tante, weg met de bloedschande om geld!' NSB'ers maakten die woorden zaterdagmorgen in allerijl onleesbaar.

Dat twee nationaal-socialistische groeperingen elkaar ten aanschouwe van het Nederlandse volk in de haren vlogen, was uiteraard voor Seyss-Inquart onduidelijk. Op zaterdag bepaalde hij dat het uit moest zijn met het kalken en overkalken van *alle* leuzen; Rauter gaf de gehele Nederlandse politie instructie, zonder pardon een ieder in te rekenen die dit verbod overtrad.

### *Seyss-Inquart bij Hitler*

Op donderdag 25 september zou Seyss-Inquart in Berlijn een bespreking hebben met Hitler – voorzover ons bekend, de eerste en in elk geval de eerste belangrijke sinds die van een jaar tevoren toen hij als *Reichskommissar* Mussert bij diens bezoek aan Hitler vergezeld had. Gezien de situatie aan het oostelijk front waar de laatste voorbereidingen getroffen werden voor het grote offensief ter verovering van Moskou, was Hitler er op dat moment van overtuigd dat de *Endsieg* slechts een kwestie was van tijd; er was dus geen enkele reden, wijziging te brengen in Seyss-Inquarts opdracht: de nazificatie van Neder-

<sup>1</sup> 'Verslag bijeenkomst hoofden van dienst van afd. III' (van het Hoofdkwartier der NSB), 19 sept. 1941 (a.v., 208).