

'JUDAS SEYFFARDT'

In een artikel in het *Nederlands Dagblad* sprak Meyer zich op 11 juli opnieuw in beginsel ten gunste van een Legioen uit; een formatie die tegen het communisme te velde trok, lag, schreef hij, 'geheel in de lijn van de beste Oranjetradities . . . wat men er ook aan de overkant' (in Londen) 'van zegt'; hij onderstreepte evenwel zijn bedenkingen: 'Wij hopen dat het luitenant-generaal Seyffardt gegeven zal zijn, het legioen zo in te richten dat wij spoedig onze mannen bevel kunnen geven, de propaganda op te nemen voor 't legioen of aan hun voornemen . . ., daadwerkelijk deel te nemen aan de strijd tegen het bolsjewisme, gevolg te geven.' Daags daarna vernam hij uit de bakermat van Nationaal Front, Noord-Brabant, dat men er allerwege ontzet was over zijn legioenplan 'en het uitreden uit Nationaal Front blijft voortduren'.¹ Nu zegden in één week bijna driehonderd personen het lidmaatschap op,² nieuwe leden kwamen er niet bij. Meyer nam zijn draai, maar het duurde toch nog bijna twee weken voor hij Seyss-Inquart schriftelijk meedeelde (25 juli) dat hij geen enkele verantwoordelijkheid wilde dragen '*für das, was Andere aus meinem Plan machen*'³; hij vroeg een gesprek met de *Reichskommissar* aan. Hij kreeg niet eens antwoord.

Nu Seyffardt.

'Lelijke smerige landverrader', aldus begon een van de talrijke brieven die deze ontving,

'Waarom gaat gij zelf niet naar Rusland en laat je eigen kapot schieten? Zeg maar tegen de rotmoffen dat ze al dat vreten hier laten dat wij van de winter niet kapot gaan van de honger. Zoek maar vast een plaatsje uit waar gij met boompjesdag wilt hangen, lelijke smerige hinkelepink.'

'Generaal der verraders', zo berichtte hem de 'Staf Geuzenbataljon',

'gij weet wat soldaten met bajonetten kunnen doen. Jullie koppen zijn reeds verkocht. Wij hebben thans reeds de adressen van de NSB-leden om dit tuig straks uit te moorden.'⁴

'Generaal Judas Seyffardt', plaatste het illegale blad *De Vonk* als titel boven een kort gedicht:

'Generaal, o generaal,
eed- en plicht- en eervergeten,

¹ Brief, 11 juli 1941, van de propagandaleider Noord-Brabant (archieff Arnold Meyer, 1948). ² Bij de centrale ledenadministratie van Nationaal Front werden tussen 28 juni en 1 augustus 1941 in totaal 975 leden afgevoerd; de gebrekkige organisatie doet vermoeden dat in werkelijkheid meer personen hun lidmaatschap neergelegd hebben. ³ Brief, 25 juli 1941, van A. Meyer aan Seyss-Inquart (archieff Arnold Meyer, 1962). ⁴ Brieven in Doc II-883, 2-15.