

bericht met het adres Stadhouderslaan 132. 'Dadurch', schreef Seyffardt later, 'wurde ich also ausgeschaltet und solches ohne meine Vorkenntnis.'¹

Maar ook Seyss-Inquart was ontevreden: de alles naar zich toehalende *SS-Ergänzungsstelle Nordwest* was bezig, de gehele zaak te verprutsen! Hij gaf instructie, de al aangeplakte biljetten met het adres Stadhouderslaan 132 te verwijderen en hij liet (8 juli) Seyffardt bij zich komen. Het gesprek verliep gunstig. Dat bleek toen Seyffardt, 'in weermachtsauto' thuisgebracht, er Meyer die op hem zat te wachten, verslag van deed. 'Uniformen zouden wel Duits zijn', tekende Meyer aan,

'doch met Nederlandse distinctieven. Opleiding in Duitsland, omdat hier er niet de gelegenheid en de middelen zouden zijn . . . Generaal Seyffardt zou de leiding hebben met eigen Hoofdkwartier waar de Prinsenvlag zou wapperen. Hij verklaarde uitdrukkelijk geen lid te zijn van een politieke beweging. Keuze van deze man niet al te gelukkig, doch daar moet m.i. overheen gestapt worden'² -

anders gezegd: Meyer was bereid, zich voor een door Seyffardt te vormen Legioen in te zetten.

Twee dagen later, op 10 juli, werd door middel van een oproep van Seyss-Inquart en een van Seyffardt (die tweede was door prof. Snijder opgesteld) de oprichting bekend gemaakt van het 'Vrijwilligerslegioen Nederland'; het zou, stond in Seyffardts oproep te lezen, 'onder eigen vlag en eigen officieren aan de strijd deelnemen.'³ Vrijwilligers konden zich bij nieuwe wervingsbureaus opgeven die in acht steden geopend werden. NSB-vrijwilligers kregen overigens nog op 10 juli instructie, zich uitsluitend bij het Hoofdkwartier van de NSB aan te melden: Mussert, hogelijk geïrriteerd door het feit dat nu tòch besloten was tot de oprichting van het Legioen dat hij negen dagen tevoren overbodig genoemd had, wilde de zaak zoveel mogelijk in eigen hand houden.

★

Zowel voor Arnold Meyer als voor generaal Seyffardt werd het 'Vrijwilligerslegioen Nederland' een hoogst teleurstellende affaire.

¹ Seyffardt: *Bericht*, p. 1. ² A. Meyer: Dagaantekening, 8 juli 1941 (archief Arnold Meyer, 1357). ³ Op 9 juli bleek Seyffardt dat die zin uit zijn oproep geschrapt was. Een persoonlijk protest bij Seyss-Inquart leidde er toe dat de schrapping ongedaan gemaakt werd.