

spraak van Hess, in '34 opgenomen in de *Dienststelle-Ribbentrop*, een door de latere *Reichsausserminister* geleid bureau dat zich naast het officiële departement met kwesties van buitenlandse politiek bezig hield.

Albrecht Haushofer bezat tal van internationale contacten, vooral in Engels-conservatieve kringen. Tot zijn Engelse kennissen behoorde een Schotse edelman, de latere hertog van Hamilton, die goede relaties had met het Engelse hof en in regeringsmilieus. Toen nu Hess in de herfst van '40 overwoog hoe hij Engeland kon winnen voor een compromis met Duitsland, besloot hij, Albrecht Haushofer via een kennis in Portugal een brief te laten schrijven aan Hamilton. Haushofer die er zich terdege van bewust was dat de Nazileiders niet alleen door de Engelse regering maar door de overgrote massa van het Engelse volk als een bende misdadigers beschouwd werden (zo was Haushofer hen zelf ook gaan zien), verwachtte geen succes van die stap maar wilde Hess zijn medewerking niet onthouden; de brief werd, vermoedelijk met medeweten van Hitler, eind september verzonden. Hij werd prompt door de Engelse censuur vastgehouden – Haushofer kreeg geen antwoord. Maar Hess gaf zijn project niet op. Hij was een bekwaam piloot. Eind '40 besloot hij, naar Schotland te vliegen teneinde via Hamilton tot de Engelse koning door te dringen. Op het vliegveld te Augsburg liet hij aan een snelle Duitse jager, een *Messerschmitt-110*, extra-benzinetanks monteren; hij schreef in januari '41 een persoonlijke brief aan Hitler die hij aan zijn eigen adjudant overhandigde en steeg op. Was hij binnen vier uur niet terug, dan diende die adjudant zich naar Hitler te begeven. Vier uur later stond de adjudant al op het punt, naar Hitler te gaan, toen opeens de *Messerschmitt* van Hess weer verscheen: deze was teruggekeerd in verband met de slechte weersomstandigheden die hij onverwachts aangetroffen had. Hij bleef bij zijn plan – en Hitler lichtte hij niet in.

Op zaterdag 10 mei '41 steeg Hess bij het vallen van de avond opnieuw op. Hij bereikte Schotland, cirkelde daar enige tijd rond, sprong per parachute uit zijn toestel, werd door een boer gevonden en onder zijn aangenomen naam ('*Oberleutnant Alfred Horn*') als krijgsgevangene opgesloten in Glasgow. Hij zei daar dat hij onmiddellijk een gesprek wilde voeren met Hamilton. Deze die in Schotland bij de Engelse luchtmacht diende, reisde zondagmorgen 11 mei naar Glasgow, kreeg te horen dat hij niet 'Alfred Horn' maar Rudolf Hess voor zich had, raakte daarvan overtuigd, luisterde (zonder sympathie) naar diens denkbeelden over een Duits-Engels accord en vloog nog diezelfde avond naar Churchill. Churchill legde de *avances* van Hess naast zich neer; besloten werd, vooreerst over diens aankomst te zwijgen. Volstreekte zekerheid dat 'Alfred Horn' inderdaad Rudolf Hess was, had men trouwens niet.