

'doch als ge voelt, dat het moment daar is, val hem dan in de rug aan, zoals hij het met ons op 10 mei met zijn NSB heeft gedaan. Slaat toe en slaat hard. Vernietigt zijn transport- en communicatiemogelijkheden, steelt zijn wapens, doodt hem en zijn helpers, de NSB-verraders.'¹

De berichten die *Bulletin* bracht (vele op de economische sector) waren als regel zakelijk gesteld, zij het niet altijd juist. De gebroeders Voûte kregen ze door hun contacten in ambtelijke kringen. Misschien droegen die contacten er toe bij dat de Voûte's zich onthielden van het uiten van kritiek op Nederlandse autoriteiten; ook de Nederlandse Unie bleef in *Bulletin* lange tijd buiten schot. Het blad was fel anti-NSB en zo mogelijk nog feller anti-Duits.

De regelmatige productie vormde voor de Voûte's een heel probleem. Nu eens ging hun schrijfmachine kapot, dan weer het stencilapparaat dat zij aangeschaft hadden. 'Het was niet zo gemakkelijk', aldus een der gebroeders,

'om zo maar je stencilpapier te kopen in de winkel: eigenlijk stond iedereen onder verdenking. En al was misschien die verdenking niet werkelijkheid, je voelde toch dat er ergens een 'foute' man zou kunnen zijn die zei van: 'Ha, waarom heeft die man stencilpapier nodig, waarom heeft die man een stuk onderdeel nodig, waarom heeft hij ineens tweeduizend postzegels nodig?'²

De Voûte's zorgden zelf voor de expeditie. Ze stuurden hun *Bulletin* regelmatig aan Nederlandse autoriteiten toe: aan de secretarissen-generaal, aan de procureurs-generaal, aan tal van burgemeesters. Uiteindelijk stencilden ze van elk nummer meer dan duizend exemplaren. Die namen ze in pakken mee om ze hoofdzakelijk bij de postkantoren van de grote stations in de bus te doen: in Hilversum, in Amsterdam, in Amersfoort, soms ook in Zwolle of Groningen. Ook de Duitse machthebbers kregen exemplaren van *Bulletin* toegezonden. Toen *Generalkommissar* Schmidt no. 5 (in werkelijkheid no. 3) ontvangen had³, uitte hij de dringende wens dat de *Sicherheitspolizei*, 'wenn es nur irgendwie möglich ist', de samenstellers of verspreiders zou arresteren.⁴

Dat laatste is nimmer gelukt; *Bulletin* is tot september '41 blijven verschijnen.⁵

¹ A.v., 15 (14 maart 1941), p. 4. ² N. G. Voûte in L. de Jong: *De bezetting*, p. 91.
³ No. 1 was als 'no. 3' aangeduid. ⁴ 'Bericht über die Dienstbesprechung bei GK Schmidt', 22 juli 1940, p. 3. ⁵ N. G. Voûte werd in oktober '41 op verdenking van spionage gearresteerd en kreeg een korte gevangenisstraf, J. L. Voûte trachtte in september '41 samen met een officier, P.J.B. Ruys de Perez, en een ex-KLM-vlieger, C. C. Steensma, overzee naar Engeland te ontkomen. Dat mislukte door motorpech; zij werden gearresteerd. Ruys de Perez werd gefusilleerd, Steensma