

*darum notwendig dass auch unsere Rundfunkvereinigung mithilft mit allem was in ihren Kräften steht um das Vaterland in dem Geist dieser neuen Ordnung aufzubauen und abzurechnen mit alten und überlebten Begriffen*¹

– de KRO was, aldus deze brief, graag tot medewerking bereid. Voor pater Dito was het ietwat spijtig dat de aartsbisschop van Utrecht, mgr. de Jong, medio juli weigerde, zich door Dito voor de radio te laten interviewen en dat mgr. de Jong ook deed weten dat aan geen der andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders een interview afgenomen mocht worden, maar deze terughoudendheid maakte op Dito niet veel indruk en op de oud-NSB'er Bosman nog minder.

In september betoogde de Engelse kardinaal Hinsley voor de BBC dat Christendom en nationaal-socialisme onverzoonlijke tegenstanders waren. In een vriendelijke brief deed het hoofd van de *Rundfunkbetreuungsstelle* aan de KRO weten dat hij het op prijs zou stellen indien de KRO de Engelse kardinaal van replek wilde dienen: de tekst zou dan op zondagavond 15 september over beide zenders uitgezonden kunnen worden. Het schijnt dat Dito en Speet in eerste instantie niet op dat aanbod ingingen, dat mr. Bosman buiten hun voorkennis een tekst opstelde en dat vervolgens van de KRO uitzending *geëist* werd ('zou de KRO dit niet doen, dan zou zijn bestaan als omroepvereniging op het spel gezet worden'²). Vast staat in elk geval dat de tekst inderdaad uitgezonden werd met mr. Bosman als spreker.

In die tekst werd beweerd dat, met goedvinden van de Paus, 'de laatste misverstanden tussen katholicisme en nationaal-socialisme in Duitsland uit de weg geruimd (waren) . . . Wij, Katholieken, wensen van Engelse zijde zelfs van een Engelse kerkvorst de insinuatie niet te accepteren dat de Paus een dubbele rol zou spelen'; trouwens, een Engelsman moest zijn mond houden, aangezien 'juist het Engelse vorstenhuis vooraan staat in de vrijmetselarij, de *werkelijke* doods vijand van het katholicisme.'³

De uitzending wekte in katholieke kring een storm van verontwaardiging: er kwamen vele bedankjes bij de KRO binnen.⁴ NSB'ers verzekerden evenwel aan een van Seyss-Inquarts *Beaufragten* dat de aanval op kardinaal Hinsley juist doordat hij onder verantwoordelijkheid van de KRO uitgezonden was, '*besonders wirkungsvoll*' geweest was; het desbetreffende rapport werd door Schmidts *Generalkommissariat* aan het einde van de week

¹ Brief, 28 juni 1940, van J. Dito en P. A. M. Speet aan de *Rundfunkbetreuungsstelle* (Doc I-1620, a-1). ² Radioraad: Notulen, 1 okt. 1940, p. 1. ³ Regeringspersdienst (Londen): Luisterbulletin, 16 sept. 1940. ⁴ Desniettemin had de KRO per 30 september '40 ruim achtduizend leden méér dan per 30 september '39: ruim honderdnegenduizend in plaats van bijna honderdéenduizend.