

Woudenberg, toen nog niet *Kommissar* van het NVV maar uitsluitend leider van het Nederlands Arbeidsfront, dat hij voor de radio zou kunnen antwoorden op een aanval in een van de Nederlandse uitzendingen van de BBC. Zijn eis werd door de omroepverenigingen afgewezen; het gevolg was dat de *Rundfunkbetreuungsstelle* de NCRV en de Vara verplichtte, voor Woudenberg zendtijd in te ruimen. Veel van die verplichte uitzendingen waren er overigens niet. In het pousseren van de NSB waren de Duitsers toen nog niet geïnteresseerd en de omroep leek behoorlijk in de pas te lopen: alle omroepverenigingen deden, zij het met variaties, hun best, de Nederlands-Duitse samenwerking te bevorderen. Niet alleen uit hun programma's bleek dat, maar ook uit de redactionele inhoud der programmabladen die door de omroepverenigingen uitgegeven werden. Naar verhouding bleef de NCRV het stugst tegen de Duitsers; KRO en Avro paptten het meest met de Duitsers aan.

Binnen de KRO werd al op 21 mei een speciale functionaris aangewezen om het contact met de *Rundfunkbetreuungsstelle* te onderhouden. Dat was mr. G. J. P. M. Bosman die in mei '40 belast was met het voorbereiden van de uitzendingen die de KRO wilde doen in het kader van de Nederlandse wereldomroep welke nog in oprichting was. Dat Bosman in de jaren '30 een tijdlang lid van de NSB geweest was en, al betaalde hij geen contributie meer, door de NSB nog steeds als lid beschouwd werd, was aan de KRO-leiding onbekend. Vertrouwend op die wijze opheffing van de KRO te voorkomen, ging deze leiding en gingen met name voorzitter Dito en de directeur, P. A. M. Speet, tal van vriendelijkheden aan de Duitsers bewijzen: er vonden 'diverse gezellige bijeenkomsten' plaats, hetzij in hotel 'Hof van Holland' te Hilversum, hetzij ten huize van Speet; ook kreeg een van de medewerkers van de *Rundfunkbetreuungsstelle* een uitnodiging om eens een avondje in Amsterdam door te brengen waarbij voor 'aardige meisjes' gezorgd zou worden.¹ In oktober deed de KRO aan de *Rundfunkbetreuungsstelle* weten dat het zijn 'Rokoko-oktet' graag ter beschikking stelde voor recepties ten huize van de *Reichskommissar* die immers zulk een minnaar was van klassieke muziek. De KRO, zo hadden Dito en Speet eind juni aan de *Rundfunkbetreuungsstelle* geschreven, had

'ein offenes Auge für das Kommen von einer neuen Ordnung. Das heutige Welt-geschehnis hat wohl gezeigt dass Fehler in dem früheren System vorhanden waren und es sollen wenig Holländer gefunden werden die nach dem Fortgehen von dem alten System nicht fühlen dass neue Ideen und eine neue Ordnung sich Bahn brechen. Es ist

¹ DGBR: p.v. J. van Gorkom (30 aug. 1947), p. 2 (Doc I-1814, d-1).