

twee-motorige jagers stonden begin augustus op de vliegvelden in Frankrijk, België en Nederland klaar om Engeland te bestoken – en dan stonden er nog een 120 bommenwerpers en ruim 30 twee-motorige jagers in Noorwegen en Denemarken die tegen Schotland en het noorden van Engeland ingezet konden worden. De gehele Engelse afweer beruiste, behalve op het afweergeschut, op niet meer dan 600 tot 700 jagers (met bijna 300 in reserve). Die Engelse jagers hadden evenwel het voordeel dat zij dicht bij hun bases opereerden en dat die operaties radiografisch geleid werden vanuit dirigeerstations die met radarposten aan de kust verbonden waren.

De *Battle of Britain* werd op 12 augustus ingezet. Spoedig waren de vijf belangrijkste Engelse radarposten zwaar beschadigd en als de Duitsers hun aanvallen op die doelen hadden voortgezet, dan hadden zij de Britse luchtverdediging als het ware van haar 'ogen' kunnen beroven – maar nee, nieuwe doelen werden uitgekozen: de vliegvelden in zuid- en zuidoost-Engeland. Dag na dag kwamen meer dan duizend toestellen van de *Luftwaffe* aanvliegen; wel leden zij ernstige verliezen maar de kracht van het offensief verminderde nauwelijks en in de eerste dagen van september ontwikkelde zich (overigens zonder dat de Duitsers dat wisten) aan Engelse kant een hoogst kritieke situatie doordat nu de belangrijkste dirigeerstations de een na de ander uitgeschakeld werden. De radarposten waren hersteld – maar wat had men aan waarnemingen die men niet aan de jagers kon doorgeven?

Hitler had inmiddels de invasiedatum voorlopig bepaald: 15 september.

Op 4 september sprak hij te Berlijn in het *Sportpalast*. Twee zinnnetjes wijdde hij aan zijn voornemen: '*Und wenn man in England heute sehr neugierig ist und fragt: 'Ja, warum kommt er dann nicht?' Beruhigt euch, er kommt!*' Op deze belofte volgde een ovatie die met wilde kreten van haat gepaard ging.

Mussert krijgt een streepje voor

Diezelfde 4de september zond Mussert aan Hitler via de verbindingen van het *Reichskommissariat* een geheim telegram van de volgende inhoud:

'Führer! – Die Entwicklung der Lage in Europa erfordert Entschlüsse die für die weitere Zukunft unseres Kontinents von grundlegender Bedeutung sein werden. Der Ausgangspunkt kann dabei kein anderer sein als der des völkischen Prinzips . . . Am Vorabend vor der grossen Auseinandersetzung zwischen Deutschland und England lege ich Ihnen, Führer, das Wohl des niederländischen Volkes in die Hand. In dem