

Hier en daar werd op 10 mei door infanteristen druk maar ineffectief op de overvliegende Duitse toestellen gevuurd. Een enkele kleine eenheid verschoot reeds die eerste dag alle beschikbare munitie.<sup>1</sup>

Laat in de middag van de 10de rukten de Duitsers het geëvacueerde Wageningen binnen. De ruiters, fietsers en pantserwagens van twee regimenten huzaren bevonden zich toen nog op de noordelijke Veluwehelft. Hier lieten de Duitsers op zich wachten; verder noordelijk dan Zutphen waren zij immers de IJsel niet overgekomen; hun brug kwam er pas in de middag van de 11de klaar, bovendien waren ook alle bruggen over het Apeldoornse kanaal vernield en met het slaan van een noodbrug over dat kanaal bij Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, konden de Duitsers ook eerst op de 11de beginnen – toen pas was de hoofdmacht van de 227ste *Infanterie-Division* in staat om westwaarts op te rukken. Intussen was de noordelijke Veluwehelft op de 10de al goeddeels door de huzaren ontruimd. Op de 11de werden hier evenwel door hen weer verkenningen uitgevoerd waarbij enkele pantserwagens in het begin van de middag nog ongehinderd de IJsel bij Zwolle alsmede Apeldoorn wisten te bereiken. Pas later in de middag kwamen de Duitsers met pantserwagens (hier en daar vonden schermutselingen plaats) in de buurt van Hoevelaken aan – en meteen verspreidde zich in en achter de noordelijke helft van de Grebbelinie, tot in het hoofdkwartier van het veldleger te Zeist, het door angst ingegeven gerucht dat de Duitsers in de stelling binnengedrongen waren.<sup>2</sup>

In Barneveld vertoonden de eerste Duitsers zich op de 11de omstreeks zes uur 's avonds. De radiozender van Kootwijk (vooral van belang voor de radioverbindingen met Nederlands-Indië) was die middag door hen bezet. De militaire autoriteiten en de PTT hadden tevoren besloten, die zender niet te vernielen; wel wilde men o.m. enkele vitale onderdelen wegnemen teneinde te verhinderen dat de Duitsers de apparatuur weer spoedig in dienst zouden kunnen stellen. De belangrijkste dier onderdelen werden 's morgens op last van de commandant van het Nederlandse bewakingsdetachement begraven, 's middags werd die commandant gedwongen, de plaatsen aan te wijzen waar men die onderdelen in de grond gestopt had.<sup>3</sup>

Dan werd voorts op die 11de de totale troepenmacht die de Duitsers tegen de Grebbelinie lieten aanrukken, iets verkleind. Van een van de twee SS-regimenten, de *SS-Leibstandarte 'Adolf Hitler'*, werd een deel naar het Rijnland gezonden om via de bruggen over de Maas in Noord-Brabant ingezet te

<sup>1</sup> Getuige A. M. M. van Loon, *Enq.*, dl. I c, p. 518. <sup>2</sup> Nierstrasz: *Veldleger*, p. 529.

<sup>3</sup> A.v., p. 526.