

om vier uur de schipbrug bij Tiel.¹ Die Tielse brug werd nadien, met nog een andere, naar Gorinchem verslept, de brughoofden op de naar de vijand toegekeerde oever stak men in brand.

Langs Maas, Waal en Bergse Maas was, na de voltooiing van de terugtocht van brigade B, IIIde legerkorps en Lichte Divisie, slechts één brug gespaard: die bij het Keizersveer, bij Geertruidenberg; zij kreeg een bewaking op de Brabantse wal.



Gelijk al aangeduid: het was generaal Winkelman een pak van het hart dat hij op de avond van de 10de mei hopen mocht dat hij voor de verdediging van het hart des lands mede beschikken kon over het IIIde legerkorps en straks ook over de brigade B. De conceptie die hij van maart af samen met de chef van de landmachtstaf, generaal-majoor H. F. M. van Voorst tot Voorst, uitgewerkt had, hield in, dat de hardnekkige verdediging gevoerd zou worden bij Kornwerderzand aan de Afsluitdijk, langs de Grebbe- en Betuwe-linie, langs Waal, Linge, Nieuwe Merwede en Hollands Diep. Zeker, de Duitsers waren volgens een geheel andere conceptie tewerk gegaan: zij hadden de Vesting Holland in het hart aangevallen – maar dat had hun niet glad gezeten! Valkenburg, Ypenburg en Ockenburg waren heroverd; Den Haag was beveiligd; in Leiden waren drie reserve-bataljons van het veldleger aangekomen en generaal Winkelman gelastte die avond voorts nog, dat voor alle zekerheid in de nacht van 10 op 11 mei drie bataljons uit het oostfront van de Vesting Holland naar de omgeving van Amsterdam verplaatst werden² – kortom: de aanslag op de residentie was mislukt en een nieuwe luchtlanding bij Amsterdam zou op onmiddellijke weerstand stuiten.

Hoogst bedenkelijk was het, dat de Duitsers de Maasbruggen in Rotterdam en de bruggen bij Dordrecht en Moerdijk nog in handen hadden – maar naar Rotterdam waren ook al weer drie reserve-bataljons van het veldleger onderweg, naar Waalhaven de Lichte Divisie en het 3de grensbataljon, in Dordrecht kreeg de kantonnementscommandant steun uit Beijerland en voor de herovering van de Moerdijkbrug had generaal Gamelin persoonlijk de hulp van het Franse zevende leger toegezegd.

Teleurstellend was het, dat de Duitsers zo snel de noordelijke provincies

¹ Nierstrasz: *Veldleger*, p. 124, 127, 135. ² Nierstrasz: *Algemeen Overzicht*, p. 77.