

IJSELLINIE



XIV. De val van de IJsellinie

In rood: de tijdstippen waarop de Duitsers de IJssel overschreden. De spoorwegen zijn alleen weergegeven voorzover zij van belang konden zijn voor de Duitse pantser-treinen (die alle voor de opgeblazen spoorbruggen tot stilstand kwamen). Alleen op de Noord-Veluwe kwam het op 11 mei tot een ordelijke terugtocht.

en kinderen vaarwel gezegd te hebben, naar de pastoor van Vriezenveen, vandaar twee weken later naar Hillegom, toen naar Wijk bij Duurstede, tenslotte naar Amsterdam waar de arts J. Huf hem, ongeacht alle risico's, bijna vijf jaar lang verborgen hield. Geen van die onderduikadressen was aan zijn gezin bekend; wetend dat hij hoog op de lijst van gezochte personen stond, nam Steinhage veiligheidshalve al die jaren met zijn gezin ook geen enkel contact op. Mei '45 werd het voor hij, dood gewaand, vrouw en kinderen weer in de armen kon sluiten.¹

¹ C. J. F. Stuldreher: 'Enige bijzonderheden over het rooms-katholieke emigranten-tijdschrift *Der deutsche Weg*', p. 5-7 (RvO, notitie voor het geschiedwerk, no. 133).