

## OVERBETUWE



### XIII. De strijd in de Over-Betuwe

Geen van de bruggen over de rivieren viel in Duitse handen. De Duitsers staken ten noorden van Fort Pannerden de Rijn over. Het fort gaf zich op de avond van 11 mei over. Op de avond van 10 mei trok de Groep Over-Betuwe zich terug tot achter de Betuwestelling.

gevaaren: het zuidelijk uiteinde van de Betuwestelling. Op de 11de voeren zij verder westwaarts en op zondag de 12de lagen de 'Tyr' en de 'Cressy' bij het kasteel Loevestein, de 'Christiaan Cornelis' lag toen voor Werkendam. Van de moedige prestaties van dat laatste scheepje op de 12de mei zal nog gewag gemaakt worden.

### De IJsellinie

Het tot het 18de leger behorende Duitse legerkorps dat, benoorden de Rijn, door Gelderland en Overijssel moest trekken teneinde de sterkste Nederlandse verdedigingslinie, de Grebbelinie, te naderen en te doorbreken, bestond in hoofdzaak (wij verwaarlozen enkele kleinere eenheden) uit twee infanteriedivisies en twee SS-regimenten. Een van die twee infanteriedivisies moest via Apeldoorn aanvallen in de richting van Amersfoort, de andere (samen met de SS-*Standarte 'Der Führer'*) via Arnhem in de richting Rhenen. Die operaties zouden ondersteund worden door pantser treinen; er waren er drie: op de lijnen naar Deventer, naar Zutfen en naar Arnhem. De pantser trein naar Arnhem werd weer door een goederentrein met troepen gevolgd. De bedoeling was dat, als bij de Peel-Raamstelling, beide treinen brutaalweg op