

wijs te worden. Ze waren, aldus weer van Voorst tot Voorst 'aanvankelijk verward' en kwamen van 'de meest verschillende punten':

'Parachutisten in Voorburg, twee officieren doodgeschoten bij viaduct aan de Laan van Nieuw Oost-Indië'

'Parachutisten in Rijswijk'

'Parachutisten in Wassenaar'

'Vliegtuigen landen op Waalhaven'

'Vliegtuigen landen op Ockenburg'

'Vliegtuigen landen op Ypenburg'

'Waalhaven is in handen van de vijand!' Stomme verbazing: hoe kán dat?

'Ypenburg is door de vijand overmeesterd!' Algemene verrassing. Daar was nog wel een half eskadron pantserwagens!

'Valkenburg is verloren! In Katwijk dalen valschermtroepen!' ¹

Het was een heksenketel. De berichten van de luchtwachtdienst die men ook op het Algemeen Hoofdkwartier via de radio volgen kon, droegen tot de verwarring bij. De Duitse luchteskaders werden telkens weer op andere plaatsen waargenomen; aantallen en vliegrichtingen werden door nerveuze waarnemers menigmaal verkeerd doorgegeven; soms werden de wolkjes van uiteenspattende luchtafweergranaten, soms werden vogels voor parachutisten aangezien² - wie naar de radio luisterde, kreeg de indruk dat in het westen des lands geen streek van parachutisten vrij was. Te goeder trouw maar abusievelijk werd bovendien bericht dat een deel der parachutisten (wier uniform men niet kende) in Nederlandse uniformen gekleed was; reeds om 6 uur 10 werd dat vanwege de opperbevelhebber per telex bericht aan de commandant veldleger³ en vermoedelijk ook aan andere commandanten.

Wat was de vijand van plan?

Tegen zes uur 's morgens had men volstreckte zekerheid. Om kwart voor zes had de commandant luchtverdediging, generaal Best, een geheel Duits dossier kunnen lezen dat aangetroffen was op het lijk van een officier van de 22ste *Luftlande-Division* die met zijn transporttoestel in het Haagse Bezuidenhoutkwartier neergestort was. Wij komen op dat dossier terug. Vermeld zij hier, dat het de stellige indruk die bij het Algemeen Hoofdkwartier al door het Duitse luchtpamflet gewekt was, bevestigde. Kennelijk waren de Duitsers voornemens, Den Haag te veroveren; vandaar de luchtlandingen op Valkenburg, Ypenburg en Ockenburg. Al om vijf uur had generaal

¹ A.v. ² (Sectie krijgsgeschiedenis) O. J. Siersema en V. E. Nierstrasz: *De stelling van Den Helder, mei 1940* (1960), p. 49. Verder aan te halen als Siersema: *Den Helder*. ³ Hoofdkwartier veldleger: Dagboek, p. 90 (Sectie krijgsgeschiedenis, archieven, groep IV-2, M 1).