

## MAASBRUGGEN



### VI. De Duitse verovering van de Maasbruggen

De 120 Duitsers die om 5 uur de Maasbruggen en omgeving bezetten, kregen later versterking van enkele tientallen parachutisten uit de richting Feyenoord en van de rest van het bataljon van von Choltitz dat van Waalhaven kwam.

(NLM: Nationale Levensverzekeringsmaatschappij)

Utrecht) en de Boompjes met onmiddellijke omgeving, over de Koninginnebrug stormden zij het Noordereiland op en vervolgens de in het verlengde van de Koninginnebrug gelegen Willembrug.

Geen van die bruggen had een militaire bezetting.

Op despoorbrug over de Koningshaven bevonden zich (om een aanslag door Vijfde Colonnisten af te weren) een sergeant en twee soldaten – hun poging, die brug op te halen, mislukte. Feitelijk verzet werd alleen geboden door een wacht van het mobiele vendel van de Rotterdamse burgerwacht (drie-en-twintig burgerwachters die spoedig door hun patronen heen waren) alsmede door enkele officieren en manschappen van de politie die slechts met een revolver of pistool gewapend waren; enkelen hunner werden door de Duitsers neergeschoten, anderen werden gevangen genomen, weer anderen ontsnapten.