

Niet alleen de drie vliegvelden welke het dichtst bij Den Haag gelegen waren, werden op of omstreeks *X-Zeit* het object van Duitse aanvallen – ook het militaire kamp Waalsdorp en de Nieuwe Alexanderkazerne aan de van Alkemadelaan tussen Den Haag en Scheveningen werden volgens plan gebombardeerd, het kamp Waalsdorp het eerst, kort na vier uur, de Nieuwe Alexanderkazerne een minuut of twintig later. Het kamp Waalsdorp was deel van het eerste infanterie-depot, in de Nieuwe Alexanderkazerne was het depot van de cavalerie gelegerd met een bewakingsdetachement.

In beide kwartieren werden de meeste militairen door de Duitse bommen in hun slaap verrast. Er vielen bijna zestig doden, tientallen gewonden lagen in de open lucht of onder de puinbrokken te kermen.¹ Paniek ontstond. Een veldprediker die van zijn huis uit de bommen had zien vallen en zich meteen op weg begeven had, kwam al op de van Alkemadelaan de vluchtelingen tegen – burgers, maar ook militairen: 'Bij drommen vluchtten de mannen de duinen in. Allen ongewapend.' Artsen (beter bestand tegen het zien van verschrikkingen) snelden toe in hun auto's, medische maar ook geestelijke hulp was spoedig ter plaatse:

'Ik denk bijvoorbeeld aan die oorspronkelijk uit Katwijk (naar hij mij nog vertellen kon) afkomstige man wiens benen en armen waren afgerukt. We legden hem op een zandwagen; ik sprak kort met hem en we baden samen (hij sloot nog zijn ogen) en terwijl hij werd weggereden, zong hij luidkeels, zodat het over het plein te horen was, het 'Ere zij God in den hoge en vrede op aarde'. Voor hij in (het ziekenhuis) Bronovo kwam, was hij reeds gestorven.'²

Schreeuwende paarden ('een afschuwelijke herinnering') lagen toen nog gewond in de ruïnes der stallen. Een dierenarts maakte ze af³; ruim honderd werden er slachtoffer van het Duitse bombardement.⁴

★

Waalhaven was, gelijk wij in ons vorig deel vermeldden, met Schiphol het eerste vliegveld waarvan, omstreeks *X-Zeit*, het bombardement bericht werd aan de commandant luchtverdediging en, via zijn staf, aan de minister van defensie. Het vliegveld ontleende zijn naam aan de in die tijd grootste Rot-

¹ E. H. Brongers: *De slag om de residentie 1940*, p. 115-16. ² L. D. Terlaak Poot in K. Norel en L. D. Terlaak Poot: *De tyrannie verdrijven* (1947), p. 121-22. ³ A.v., p. 122. ⁴ E. H. Brongers: *De slag om de residentie 1940*, p. 115-16.