



IV. Gamelins eerste hulpplan

legers ongeveer een lijn van Antwerpen naar Namen zouden kunnen bereiken maar ook dat zou van de omstandigheden afhangen. De Belgische regering bleek door dat antwoord diep teleurgesteld. Geen wonder: wanneer het front ter hoogte van Antwerpen en Namen zou komen te liggen, zou men al de helft van België aan de Duitsers prijsgegeven hebben. De Belgische regering wendde zich dus opnieuw tot Gamelin en nu uitte deze zich iets optimistischer: misschien zou hij het Albertkanaal inderdaad kunnen bereiken, maar daar had hij dan toch minstens zes dagen voor nodig.<sup>1</sup>

Zo ver was men gevorderd toen de 12de november aanbrak – en verstreek.

Al die contacten hadden slechts het gebrek aan coördinatie onderstreept – maar hoe kon men tot effectieve coördinatie overgaan zonder (als het uitlekte) Hitler een voorwendsel of zelfs een motief te geven tot de invasie die men juist wilde voorkomen? Dat probleem werd voorlopig niet opgelost.

Met datzelfde probleem had men op het hoogtepunt van het november-alarm in Den Haag geworsteld. Men mocht er van uitgaan dat, als Hitler inderdaad op 12 november aanviel, Frankrijk en Engeland bereid zouden

<sup>1</sup> A.v., p. 17-19.