

allereerst een opmars in tot aan de Grebbelinie. 'Jede Möglichkeit', zo heette het verder,

*'durch diese Linie und durch das zur Überschwemmung vorbereitete Gebiet beiderseits Utrecht vorzustossen, gegebenenfalls zu Besetzung von Amsterdam und Rotterdam zu schreiten, ist auszunützen. Die erforderlichen Verstärkungen werden alsdann zugeführt werden. Die Provinz Groningen ist durch schwache Kräfte zu besetzen.'*

Dwars door Limburg en een deel van Noord-Brabant zou dan voorts een Duitse stoot uitgevoerd worden in de richting van Antwerpen en Brussel.<sup>1</sup> Zo luidde, wat ons land betrof, die eerste algemene instructie welke generaal von Brauchitsch liet opstellen – en de staven van de Duitse legergroepen, legers en divisies gingen koortsachtig aan de slag om elk de taken uit te werken die zij binnen dat kader te verrichten zouden krijgen. Zij waren daar nog mee bezig, toen een nieuwe algemene instructie (die van de 29ste oktober) met speciale koeriers rondgebracht werd. In die tweede *Aufmarschanweisung* was, teneinde de krachten in het zuiden sterker te kunnen concentreren, de opmars tot aan de Grebbelinie, eventueel tot in het hart van de Vesting Holland, komen te vervallen: alleen Limburg bezuiden Venlo zou Duits opmarsgebied zijn – een situatie waarin, had zij zich ooit voorgedaan, de Nederlandse opperbevelhebber van land- en zee-macht weinig gehad zou hebben aan de hem op 9 september schriftelijk verstrekte opdracht, want daarin was slechts sprake van 'een overmachtige aanval uit het oosten op het hart des lands' en werd over het gebied bezuiden de rivieren gezwegen. 'Sechste Armee', aldus een van de onderdelen van die tweede instructie van 29 oktober,

*'tritt aus der Linie Venlo–Aachen (Orte einschliesslich) derart an dass sie die Maas rasch überwinden und unter Deckung ihrer rechten Flanke gegen die Einwirkung holländischer Kräfte die belgischen Grenzbefestigungen mit möglichst geringem Zeitaufwand durchstossen kann. Weitere Angriffsrichtung Brüssel.'*<sup>2</sup>

De datum voor de inzet van dat offensief was inmiddels ook al bepaald. Hitler wist dat zijn tank- en gemotoriseerde divisies enige tijd nodig hadden voor hij ze, uit Polen aangevoerd, weer ten volle kon gebruiken: er was materiaal dat gerepareerd, ander materiaal dat vervangen moest worden. Op 19 oktober ontving hij bericht dat de bedoelde divisies weer *einsatzfähig* zouden zijn op zaterdag 11 november – meteen werd de datum voor *Fall Gelb* vastgesteld: zondag de 12de. *Als* de weersomstandigheden het toelieten.

<sup>1</sup> Jacobsen: *Dokumente*, p. 41–43. <sup>2</sup> A.v., p. 48.