

- 6 Burger: "Natuurlijk, ik had toch net dat Bureau Binnenlandse Zaken in Den Bosch opgericht, een soort minidepartement. Ik had mijn flat in Londen opgezegd. Als ik een ministerraad moest bijwonen, moest ik in Londen in een hotel. Mijn standplaats was Brabant."

*Maar De Jong schrijft dat u als minister-kwartiermaker in december '44 naar Londen was teruggekeerd en dat u op 2 of 3 januari plotseling toch weer naar Nederland ging omdat uw moeder ziek was.*

"Ja, dat schrijft hij en dat is uitermate misplaatst. Ja, dat vind ik eenvoudig ongehoord. Maar had ik daar erg in dat ze in Londen bang waren dat ik het Militair Gezag onderuit zou halen?"

*Gerbrandy schreef u een briefje dat u zich alleen particulier mocht bezighouden.*

"Maar dat staat er niet. De Parlementaire Enquête Commissie heeft het er – op één lid na – niet in kunnen lezen. Ik heb het er ook niet in gelezen. Ik dacht dat het een vriendelijk meelevende van de man was. Inderdaad, mijn moeder was ziek maar dat is natuurlijk geen reden om als minister je werk niet te doen."

*De Jong stelt heel nadrukkelijk: Burger ging speciaal naar Nederland omdat zijn moeder ziek was.*

Burger: "Natuurlijk, en dus was ik zo mis om die radiorede te houden. Daar was ik immers niet voor. De voorstelling van zaken is dus deze: ik ben terwijl ik in Londen hoorde te zijn naar Brabant gegaan om het Militair Gezag dwars te zitten en daarvoor verzijn ik het smoesje dat mijn moeder ziek is. En Gerbrandy is dan nog zo zorgvuldig mij een briefje te schrijven. Maar nee hoor, Burger houdt gauw stiekem even die rede dwars tegen het zuiveringsbeleid van de regering in."

*De Jong schrijft dat dat uw eigen beleid was.*

"Ja, dat staat er godswonder nog in. Maar dit is dus het verhaal ongeveer, dat moet je uit iedere zinswending begrijpen en dat is fundamenteel onjuist."

*In uw gewraakte radiorede had u het over de zuiveringen. U hebt ons al geschetst welke ongewenste vormen die hadden aangenomen. U maakt onderscheid tussen collaborateurs en goedwillende vaderlanders die fouten maken. Dat is u zeer kwalijk genomen, niet alleen in Londen door Gerbrandy, maar ook in bezet Nederland door de illegale pers. Het is reden voor uw onmiddellijke ontslag als minister.*

"Daarover kun je een stuk of vier dingen zeggen. In de eerste plaats: je kunt natuurlijk wel zeggen dat je rekening moet houden met de gevoelens in bezet gebied maar in het zuiden moest geregeerd worden en daar was het een chaos. Nou, dan staat er in datzelfde boek van De Jong dat hij een paar weken later voor Gerbrandy op stap moest om de zaak eens te onderzoeken en tot zijn stomme verbazing was iedereen in Brabant het met mij eens. Hij had daar ook gesproken met bisschop Mutsaerts en met de hoofdredacteur van de weekbladeditie van *Trouw*. In een voetnoot zegt ie dan dat hij daar maar één verklaring voor heeft. Er was in het Zuiden naar zijn indruk weinig verzet gepleegd en daarover zou men zich schuldig voelen. Dat is nou toch wel hondsbrutaal dat je indirect zegt dat die twee ook wel niet zo