

DE MOBIELE EENHEID TREKT UIT BANDOENG NOORDWAARTS (p. 1018, r. 8-9). Zij verplaatste zich met haar eigen transportmiddelen.

DE STRIJD OM DE TJIATER-PAS (p. 1039, r. 13-14). Wij schreven dat de stelling aan de Soebangse zijde van de pas op de avond van donderdag 5 maart '42 was opgegeven. Dat is niet juist: in die stelling bevond zich toen nog een aantal militairen, o.m. een groep dienstplichtigen die in opleiding waren voor reserve-officier; deze militairen trokken zich pas de volgende dag terug.

HET VERTREK VAN G. A. VAN BOVENE EN ZIJN VROUW (p. 1060, r. 8). Ze zijn hier ten onrechte vermeld als medepassagiers van van Mook - op p. 1052, noot 3, staat al dat zij begin november '41 naar de Verenigde Staten waren gezonden.

KAPITEIN H. J. DE VRIES (p. 1060, r. 17-18). Van deze die naar Australië uitweek, hebben wij de personalia onjuist vermeld. Hij was niet een reserve-kapitein maar een beroepskapitein van de Generale Staf, werkzaam bij het Departement van Oorlog te Bandoeng.

HET VERTREK VAN H. V. QUISPTEL (p. 1060, eerste alinea). Deze is niet met een *Lockheed* naar Australië uitgeweken maar met admiraal Helfrich meegevlogen naar Brits-Indië.

* DE GROEP VAN LIEUTENANT-COLONEL LAURENS VAN DER POST EN DE HULP, VERLEEND DOOR D. W. N. KRIEK (p. 1075-76). Er komen in onze beschrijving enkele onjuistheden en onvolledigheden voor. Onjuist is dat van der Post Soekaboemi verliet 'na het bericht van de capitulatie van het Knil vernomen te hebben' - toen hij nl. op 8 maart '42 dat bericht vernam, bevond hij zich met zijn groep al in het gastenhuis van de door ons bedoelde mijnbouw-onderneming. Hij was daar opgevangen door de administrateur van de goudmijn, D. W. N. Kriek, die tevens commandant was van de landwacht in de betrokken streek. Kriek heeft van meet af aan belangrijke hulp verleend aan de groep in de bergen (zij vond daar onderdak in een uitwijkkamp voor de gezinnen van Nederlandse employés van de mijnbouw-onderneming). Door het verraad van een mijnbouw-employé kenden de Japanners de streek waar de groep van van der Post zich ophield. Van der Post had, toen hij zich overgaf, slechts één gewonde Australiër bij zich. De vier Australische militairen die naar de Zuidkust trokken, zijn onderweg vermoord. Kriek