

OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN

te voorkomen zijn uitgegaan van jhr. ir. M. Reuchlin en een adjunct-commies van de Nederlandse Spoorwegen, W. J. Jonker. De trein is, anders dan wij schreven, op 16 of 17 september uit Eindhoven weggeleden – nadien zijn Reuchlin en Jonker er naar op zoek gegaan. Daarbij zijn ze in de Peel gearresteerd door de Duitsers. Ir. Reuchlin wist in Venlo uit de gevangenis te ontsnappen maar werd na enkele dagen opnieuw gegrepen. Hij en Jonker zijn op 15 november in Venlo doodgeschoten. Ir. Reuchlin heeft zijn leven dus niet als gevolg van een Duitse represaille verloren.

TEKSTCORRECTIE (p. 311, r. 4). Voor 'overeenkomst' leze men: overkomst.

HET MILITAIR GEZAG IN MAASTRICHT (p. 318, tweede alinea). Majoor mr. C. W. A. Schürmann, hier genoemd, was oorspronkelijk eerste toegevoegde officier van de eerste Militaire Commissaris van Limburg, majoor H. J. J. Vullingshs. Deze werd na vier weken door majoor Schürmann vervangen. Bij zijn vertrek uit Londen had Vullingshs vergeten, de wetsbesluiten mee te nemen waarmee het Militair Gezag rekening moest houden. In feite werd in de eerste weken veel van het gezag uitgeoefend door de samenwerkende leiders van diverse illegale groeperingen.

DE 'EUREKA'-TOESTELLEN (p. 329, noot 2). Dit waren geen radio- maar radarbakens.

DE FUNCTIE VAN LUITENANT-TER-ZEE A. WOLTERS BIJ DE LUCHTLANDINGEN TE ARNHEM (p. 331, r. 19-20). De bedoeling was dat Wolters in het door de *British Airborne Division* te bevrijden gebied het militair gezag zou uitoefenen, voorzover dat zou worden toegestaan. Officieren met een dergelijke opdracht bevonden zich ook bij de Geallieerde luchtingstroepen elders.

* DE MISSIE VAN S. KIRSCHEN ('KING') (p. 331, laatste alinea, en p. 332, eerste alinea). Alle vier leden van dit *team* waren Belgen – de sergeant en de marconisten hadden te hunner bescherming op papier een andere nationaliteit gekregen. Kirschen sprak, anders dan wij schreven, redelijk Nederlands en was, eveneens anders dan wij schreven, *niet* ingelicht over 'Market-Garden' (zelfde correctie: p. 428, r. 10-9 v.o.). Jan Thijssens instructie op 17 september '44 waarin sprake was van 'doorstoten Geallieerde legers naar Zuiderzee' (p. 332, noot 2) kan dus niet tot