

moest worden opgericht. Hij organiseerde de hulp aan die onderduikers in de streek van Driebergen en vertegenwoordigde dit gebied geruime tijd op de vergaderingen van de landelijke 'beurs'. In '43 organiseerde hij een knokploeg (KP) die eind september '43 haar eerste overval pleegde op het distributiebureau te Amerongen. In dat jaar kwam hij in conflict met de landelijke leiding van de LO omdat hij het opstellen van lijsten met namen van onderduikers en van adressen waar zij ondergebracht zouden worden (lijsten die op de 'beurs' uitgewisseld werden) gevaarlijk achtte. In november '43 moest het gehele gezin van Manen onderduiken – het werd nadien in Amerongen bij allerlei plaatselijk verzetswerk betrokken. Na de bevrijding werd van Manen ervan beschuldigd dat hij een deel van de buit van de overval te Amerongen ten eigen bate zou hebben verkocht – een ongefundeerde beschuldiging die hem evenwel zo diep griefde dat hij weigerde aan het onderzoek terzake medewerking te verlenen. Zijn rol bij de oprichting van de LO wordt in *Het Grote Gebod* niet gememoreerd.

DE SD-GEVANGENIS TE HAAREN (p. 136, r. 14 v.o.). Was in het Groot-, niet het Kleinseminarie gevestigd (zelfde correctie: p. 221, r. 17 v.o.).

* HET ONTSTAAN VAN DE INLICHTINGENGROEP 'PACKARD' (p. 146). De initiatiefnemers, H. Deinum en M. Vader, waren toentertijd Delftse studenten. Hun vriend die in juni '42 naar Zweden uitweek, was Hans van der Stok. In oktober '42 sloot A. A. de Roode, die tot mei '40 verkeersleider bij de Rijksluchtvaartdienst op Schiphol en daarvóór radiotelegrafist was geweest, zich bij Deinum en Vader aan. De Roode was het die de door Deinum gebouwde zender zou gaan bedienen. Zijn verdiensten voor de goede zaak zijn niet minder geweest dan die van Deinum en Vader (dezelfde correctie moet worden aangebracht in deel 9, p. 928, noot 1).

DE ZENDSCHEMA'S 'ETON III' EN 'ETON IV' (p. 151, r. 15). Zijn ten onrechte 'zenders' genoemd (zelfde correctie: p. 194, r. 14 v.o., r. 10 v.o., r. 8 v.o., r. 5 v.o., r. 3 v.o. en p. 833, r. 12–13).

H. KONING, MARCONIST VAN DE GROEP OOSTERHUIS-BOEREMA (p. 156, r. 22). Was leraar aan de Zeevaartschool te Delfzijl, niet te Groningen.