

Toen Warners in Washington was aangekomen, vloog Abdoelkadir (die eerst zelf aan een zware OSS-trainingscursus had deelgenomen) naar Londen. In Washington had Hart over Abdoelkadir's missie naar het Midden-Oosten eerst een gesprek kunnen voeren met Kendall die, nadat hij in Londen op meer onderzeeboten voor zijn geheime werk had aangedrongen, via de Verenigde Staten op de terugreis was naar Australië. Kendall had er op gewezen dat zijn plaatsvervanger in Australië, Pitt Hardacre (de man die eind '42 met van Deinese naar Saoedi-Arabië was gereisd), in juni in Londen zou zijn – dáár zouden met hem nadere afspraken kunnen worden gemaakt. Dit denkbeeld werd door Donovan goedgekeurd, sterker nog: de Indische deskundige van de OSS zou meegaan naar Londen. Dat was S. Dillon Ripley, die overigens van Nederlands-Indië niet méér kende dan de binnenlanden van Nederlands-Nieuw-Guinea, waar hij voor de oorlog de flora en fauna had bestudeerd.

Van Mook had goede hoop dat de recruterings in het Midden-Oosten een succes zou worden en tal van nieuwe krachten zou doen toevloeien zowel aan het Knil en de Nederlands-Indische burgerlijke diensten in Australië als aan de *Anglo-Dutch Country Section* op Ceylon en aan de nieuwe Civiele Inlichtingsdienst welke hij in Australië wilde oprichten. Die nieuwe krachten trachtte hij vooreerst buiten de militaire sfeer te houden. In richtlijnen voor de werving<sup>1</sup> bepaalde hij dat zij zouden worden aangenomen 'in burgerlijke dienst', dat hun £ 15 per maand zou worden betaald en dat, als zij gehuwd waren, in geval van hun overlijden hun weduwe een uitkering zou krijgen van £ 250. 'Het transport naar Colombo en Australië kan', schreef hij ook nog, 'geschieden in ploegen van twaalf tot twintig man.'

Wat te doen met deze mensen, voorzover zij bij het geheime werk betrokken zouden worden?

Ripley, de man van de OSS, wetend dat hij van Australië uit niets kon ondernemen, keek niet verder dan Ceylon – van daaruit wilde hij eerst op Sumatra een '*initial reconnaissance*' laten uitvoeren door '*trained agents*' (Indonesiërs of Chinezen) – pas daarna zouden er geheime agenten '*for a long stay*' heen gezonden worden en die laatsten zouden zenders meekrijgen.<sup>2</sup>

Dat stemde overeen met van Mooks eigen denkbeelden. 'Wij zijn allen overtuigd', schreef hij aan van Deinese op Ceylon,

<sup>1</sup> Exemplaar z.d. in a.v., MK, M 182, M 20. <sup>2</sup> S. Dillon Ripley: '*OSS Netherlands project*' (10 juni 1943) (a.v., M 185).