

nu misschien vijf *raids* niet gekregen.' Hij ging nog verder: 'volkomen onjuist' noemde hij het dat 'de organisatie *Special Intelligence* en *Special Operations*' onder militair commando stond. 'Waarom heeft', vroeg toen Helfrich, 'minister van Mook dan vijf inlanders doen aannemen en opleiden in Amerika?' (daarop komen wij direct terug).

'DE BLIECK: 'Ik heb hierover wel eens gehoord.'

HELFRICH: 'Dat moet ik weten.'

DE BLIECK: 'Dit kunt u beter aan mijn minister zelf vragen.'

TERMIJTELEN: 'Zeg, meneer de Blieck, de heer van Mook is toch niet bezig, een eigen organisatie op touw te zetten?'

DE BLIECK: 'Zeer zeker niet.'

Het gesprek kwam op Australië. Wij citeren:

'HELFRICH: 'Ik heb nu vijf-en-veertig mensen in opleiding. Negen-en-twintig werden uitgezonden en zeven-en-veertig zijn gereed voor uitzending . . . We gaan tussen 27 juli en 15 augustus vier *parties* terughalen, tenminste als ze er zijn.¹ Ik heb hiervoor speciaal een onderzeeër gekregen . . . MacArthur wilde de gehele *Special Intelligence* en *Special Operations* in militaire handen laten en op die voorwaarde is ze aan ons gegeven.'

. . . DE BLIECK: 'Van der Plas heeft er dus niets mee te maken?'

HELFRICH: 'Van der Plas heeft alleen propaganda.'²

DE BLIECK: 'En Kendall die hier bij admiraal Furstner is geweest³, wat doet hij?'

HELFRICH: 'Die ligt er overal uit. Die heeft niets met MacArthur te maken en niets met ons.'

DE BLIECK: 'Ik dacht dat hij twintig mensen heeft opgeleid.'⁴

HELFRICH: 'Hij bemoeit zich een beetje met propaganda.' (Excellentie . . . Gibbs van het *War Office* deelde mij persoonlijk mee dat Kendall deze mensen heeft opgeleid en dat vier reeds waren uitgezonden.⁵ Admiraal Helfrich weet hier niets van).

HELFRICH: 'Ik moet mensen hebben.'

DE BLIECK: 'Wij hebben een dertigtal parachutisten gezonden, waar zijn die nu?' (Dit wist Helfrich niet, hij kende de namen ook niet, hij had *parties* uitgezonden . . . Excellentie, het is wel moeilijk om te zeggen wat hiervan gedacht moet worden, maar het lijkt zo op het eerste gezicht een beetje dilettantisme).'

¹ Ze waren er niet. ² In werkelijkheid was van der Plas lid van de commissie die de opdrachten voor de geheime agenten opstelde – hij heeft zich daar in '44 en '45 minder mee bemoeid, behalve wanneer het Java betrof. ³ In april '43, toen hij er bij de *Admiralty* op had aangedrongen dat hij meer onderzeeboten zou krijgen. ⁴ De bedevaartgangers uit Mekka. ⁵ In feite: twee.