

Hoe paste Nederland nu in dat geheel van *SOE*?

Wij vermeldden al dat een van de tot *Group B* behorende *Sections* van *SOE* als taak had, op Sumatra en de daarbij liggende kleinere eilanden te opereren. Daarvoor was in december '42 een regeling getroffen, toen admiraal Helfrich zich in Londen bevond. Hij had samen met admiraal Furstner en overste de Blieck, de vertegenwoordiger van van Mook, met enkele topfiguren van *SOE*'s Londense hoofdkwartier afgesproken dat op Ceylon de desbetreffende *Section* '*Anglo-Dutch Section*' zou heten en dat een officier van het Korps Insulinde, de majoor van het Knil F. Mollinger, daar het hoofd van zou worden. Die *Section* zou in *SOE* zijn ingevoegd – admiraal Helfrich zou er geen operationele controle over krijgen. 'Het lag', aldus ruim anderhalf jaar later de Blieck, 'niet in de bedoeling een *vechteenheid* op te richten maar een *geheime organisatie*, waarvan een der plichten was het vermijden van elke vorm van *actieve* aanraking met de vijand'; een moeilijkheid was evenwel dat het uit Nederlanders en Indische Nederlanders bestaand Korps Insulinde juist wèl een 'vechteenheid' was, men zou kunnen zeggen: een *Commando*-eenheid – maar hoe konden *Commando*-operaties worden uitgevoerd indien men niet eerst de nodige *intelligence* bezat? En hoe konden Nederlanders en Indische Nederlanders voor die *intelligence* zorg dragen? Was dat niet eerder een taak voor Indonesiërs en Chinezen?

*

Wij vermeldden in hoofdstuk 1 dat begin maart '42 uit Engeland op Ceylon de voorhoede aankwam van het voor de strijd op Java bedoelde deel van de Irene-brigade: negentien officieren, onder wie vijf van het Knil, vijf-en-zestig onderofficieren en korporaa's, zeventig soldaten. Van die honderdvier-en-vijftig militairen werden er veertien naar Cairns in Australië gezonden, ca. zestig gingen naar Engeland sloop en ca. tachtig bleven in het *Indian War Theatre*. Die tachtig werden naar een *SOE*-kamp gebracht, waar echter bleek dat slechts omstreeks veertig voelden voor een opleiding als *SOE*-agent. Zij die zich daar niet geschikt voor achtten, werden bij de gronddienst van het *squadron* van de Marineluchtvaartdienst op Ceylon ingedeeld – de anderen gingen het z.g. Korps Insulinde

¹ P. A. de Blieck: 'Enige aantekeningen n.a.v. de Instructie voor de *Directeur-Nefis*' (9 juli 1943), p. 8 (ARA, MK, M 182, M 20).