

voor de teksten die Lattimore's eigen *Netherlands East-Indies Section* zou blijven uitzenden; 'zelfs zouden ze' (Lattimore en de zijnen) 'er graag voor voelen', berichtte Warners aan van Mook, 'van der Veen hoofd van de *NEI*-sectie te maken.'¹

Of deze inderdaad hoofd is geworden, weten wij niet, wèl dat de door van Mook ingestelde commissie danig werd verzwakt doordat de enige twee Indonesische leden: Loekman Djajadiningrat en Abdoelkadir, spoedig de Verenigde Staten verlieten. Wij nemen aan dat de Nederlandse en Nederlands-Indische autoriteiten in de Verenigde Staten wèl weer greep gekregen hebben op wat Radio San Francisco naar Nederlands-Indië uitzond – ware dat niet zo geweest, dan zou van Mook, die (zoals in hoofdstuk I vermeld) in februari '44 San Francisco passeerde, hier in zijn reisverslag wel enkele opmerkingen over hebben gemaakt; nu beperkte hij zich er toe, in een van de bijlagen te schrijven over 'de Maleise uitzending van San Francisco . . . die bij alle goede bedoelingen' (de harmonie was dus, schijnt het, hersteld) 'onder een tekort aan werkelijk geschoold personeel lijdt.'²

*

Nu de luchtpamfletten.

In hoofdstuk I vermeldden wij dat generaal Blamey, opperbevelhebber van de Australische strijdkrachten en van de landstrijdkrachten onder MacArthur, eind april '42 het *Interallied Services Department* oprichtte, het *ISD*, dat onder leiding kwam van Egerton Mott (in hoofdstuk I al genoemd), een topfunctionaris van de Britse *Special Operations Executive* (*SOE*). Die opzet beviel MacArthur niet – begin juli deed zijn hoofdkwartier weten dat alle inlichtingen-activiteiten in de *South-West Pacific Area* voortaan rechtstreeks door het hoofdkwartier operationeel geleid en gecoördineerd zouden worden. Er was daartoe onder een Australische *Controller*, *Colonel C. G. Roberts*, het *Allied Intelligence Bureau*, oftewel het *AIB*, opgericht dat vier vrijwel zelfstandig werkende *Sections* kreeg: *Section A*, geleid door Egerton Mott, was verantwoordelijk voor de *Special Operations* (sabotage-acties en contact met eventuele guerrillagroepen), *Section B* moest onder leiding van een Brits marine-officier, *Captain R.*

¹ Brief, 8 juli 1943, van Warners aan van Mook (ARA, Coll.-van Mook, 2). ² Van Mook: 'Reisverslag 22 december 1943–30 mei 1944', bijlage V j, p. 3.