

EERSTE GEHEIME MISSIE NAAR JAVA



geplaatst. Daarna liep alles mis. Beide boten sloegen om, bijna alle voorraden zonken met de zender naar de bodem van de Indische Oceaan. De leden van de *party* en de twee opvarenden van de 'K 12' konden nadien slechts één ding doen: pogen weer aan boord van de onderzeeboot te komen. Met behulp van enkele inheemse prauwen lukte dat op de avond van de 16de. De 'K 12' voer naar Fremantle terug (en werd onderweg nog bijna tot zinken gebracht door een Amerikaanse *Catalina* die de Nederlandse onderzeeboot voor een Japanse had aangezien) – de operatie was mislukt, behoudens dan dat de leden van de *party* in het etmaal dat zij aan land waren geweest, enige kennis van de betrokken streek hadden opgedaan en vernomen hadden dat voor niet-Indonesiërs op Java speciale vergunningen nodig waren om te reizen; hoe zulk een vergunning er uitzag, wisten zij niet.