

'SCHAMELE OVERSCHOTTEN'



III. Java

*In rood: namen van baaien, plaatsen en eilanden die een rol hebben gespeeld in de van Australië uit ondernomen geheime operaties*

nadeel werd evenwel door schout-bij-nacht Coster als een voordeel gezien: deze ging er namelijk van uit dat de Japanners zouden aannemen dat landingen op de zuidkust zouden worden nagelaten.

Na een moeizame tocht (de motoren van de 'K 12' vertoonden telkens hinderlijke gebreken) kwam de 'K 12' in de nanacht van 14 september in de Radjgawesi-baai aan (zie kaart III), waar op de in Australië bepaalde landingsplaats, midden in de baai, zo veel branding bleek te staan dat een landing onmogelijk was; een punt in het oosten van de baai leek geschikter. Er was evenwel een inheemse prauw in de buurt – de 'K 12' ging op de bodem liggen en wachtte. In de vooravond van de 15de kwam zij boven water. De party schepte zich in de rubberboot in; in de enige jol die over was, voeren een kwartiermeester en een matroos van de 'K 12' mee en in die jol was ook het grootste deel van de voorraden