

ten), traden tot SOE's guerrilla-eenheden toe. Er waren ook enkele kleine groepen Britse militairen die in samenwerking met Chinese groepen tegen de Japanners bleven ageren; vooral deed dat een officier van het Britse leger, *Lieutenant-Colonel F. Spencer Chapman*.<sup>1</sup>

Tot medio '43 hadden deze anti-Japanse groepen geen enkel contact met *Force 136* op Ceylon (zij bezaten geen radiozenders), maar in mei-juni '43 vertoefde een door *Force 136* uitgezonden *party*, bestaande uit een officier van de *Malayan Police Force*, *Major J. L. H. Davis*, en vijf Chinezen, enige tijd op Malakka en zij kon na haar terugkeer op Ceylon rapporteren dat zich onder de Chinezen een Anti-Japanse Volksunie en een Anti-Japans Volksleger hadden gevormd (beide organisaties werden door de Communistische Partij van Malakka geleid) die contact met de Britten begeerden. *Major Davis* keerde in augustus '43 naar Malakka terug en werd in september gevolgd door een Brits bestuursambtenaar, *Captain R. N. Broome*. Eind '43 sloten deze twee Britten een overeenkomst met een Chinees die zowel de Volksunie en het Volksleger als de Communistische Partij vertegenwoordigde; de Chinees verklaarde zich bereid, op militair gebied de aanwijzingen van MOUNTBATTEN te volgen. Het radiocontact dat *Davis* en *Broome* vervolgens met Ceylon wilden opnemen, mislukte evenwel en het gehele jaar '44 hadden zij geen verbinding met MOUNTBATTEN'S hoofdkwartier. Een eerste contact kwam pas in februari '45 tot stand, waarna *Force 136*, ingelicht over het eind '43 getroffen accord, eind februari een nieuwe *party* met parachutes op Malakka liet landen. Die *party* voegde zich bij *Major Davis* en het accord werd bevestigd.

In mei '45 vroeg MOUNTBATTEN de *Chiefs of Staff*, welk beleid hij jegens de verzetsbewegingen op Malakka diende te volgen; er waren er, berichtte hij, drie: de zeer actieve, door communisten geleide beweging, een beweging van behoudende, met Tsjiang Kai-sjek verbonden Chinezen en een zwakke beweging van Maleiers. Op politiek gebied hadden de *Chiefs of Staff* maar weinig te bieden: Groot-Brittannië wenste Ma-

<sup>1</sup> Met steun van Chinezen zette Chapman in de rest van '42 en in '43 en '44 zijn anti-Japanse activiteit voort. Verschillende pogingen om van Ceylon uit contact met hem op te nemen, mislukten in '43 — pas in april '44 bereikte een *party* van *Force 136* die met een onderzeeboot naar Malakka was gebracht, Spencer Chapman's kamp. Radiocontact met hem kwam in februari '45 tot stand en toen werden te zijnen behoeve twee helpers en 4 ton aan voorraden gedropt. In mei haalde een onderzeeboot Spencer Chapman op aangezien *Force 136* van zijn ervaring wilde profiteren bij de geheime operaties welke voor Malakka overwogen werden.